



Nieuwsbrief

Zondag 10 december 2017

Kleur: Paars

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen ,telefoon: 0348-502006,
e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Margreet Bik Tel: 0348- 503405
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Zondag 10-12-2017 2^e Advent Avonddienst - zangdienst



Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
1^e collecte
2^e collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Ds. C. Stark uit Lexmond
Mw. G. Bregman uit Woubrugge
Jaap van Leeuwen
Martijn v.d. Weerd
Br. N. van Esschoten
Roos van Esschoten
Mirjam en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Pastoraat (LK)
Kerk
Matthijs Kooi
Zr. Buevingh, Bernhardstr.84
stopt als wijkdame

Zondag 17-12- 2017 3^e Advent Avonddienst -Volkskerstzangdienst



Ds. J.W. de Hek uit Amsterdam
Ds. D.J. Versloot uit Woerden
Martin Mans
Erick Versloot
Zr. H. van Duuren
Jannie en Aaldert Kon
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Bloemenfonds
André Bandell

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

RONDOM DE DIENSTEN

We lezen in deze adventstijd een boek vol verwachting. De profeet Jesaja geeft mensen hoop en vertrouwen dat het licht zal worden in een donkere wereld. Hij vertelt over een herder die voor zijn schapen zorgt, over een smid die wapens verandert in gereedschap, over een woestijn die tot bloei komt en over een land waarin niemand bang hoeft te zijn dat zijn spullen worden afgepakt. Zijn verhalen brengen ons dichterbij kerst, wanneer we vieren dat God dichtbij de mensen komt.

THEMA VAN DE BLOEMSCHIKKING:

2e ADVENT THEMA: IK VOLG UW SPOOR

Aankondiging van Jezus geboorte

De engel komt in het huis van Maria, God zoekt mensen op, niet alleen in de tempel maar ook in een gewoon huis in Nazareth. De engel Gabriël vertelt Maria dat ze een bijzonder kind zal krijgen. De Zoon van de allerhoogste. Maria ontvangt een boodschap, en heeft daar vertrouwen in. Gods liefde straalt waar mensen zijn. De bloemen die in het huis staan verbeelden Maria de blauwe bloem en de engel de amaryllis. De bloembollen voor een nieuwe toekomst en de klimop staat voor Gods liefde. Soms voelde zij zich door dit kind alléén
Gescheiden van de mensen
om haar heen
Want wie,
die haar geheim
geloven zou?
Vooral toen Jozef
haar verlaten wou
Heeft de Heer zich
over haar ontfermd.
Hij heeft hen met,
Gods engelen beschermd.

KINDERNEVENDIENST

“Jona wordt gered”

Jona voelt zich verloren nu een vis hem heeft opgeslokt. Hij denkt na over wat hij heeft gedaan. Hij gaat bidden en vraagt om vergeving. God luistert naar het gebed van Jona. God zegt tegen de vis dat hij Jona op het strand moet uitspugen. Dat gebeurt ook echt en daar staat Jona dan: gezond en wel op het strand! Wat zal hij blij zijn geweest en wat zal hij God hebben gedankt voor dit wonder! Vergeving vragen in Jezus' naam mag altijd!

10 december 2017, 1e collecte Pastoraat: Daar zijn waar de schipper is

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa.

Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten. De predikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bijvoorbeeld luchthavenpastoraat. Geeft u ook? Bij voorbaat dank! De diaconie.

Zondagavond is er een zangdienst. Op deze 2e zondag van Advent zingen we met elkaar adventsliederen, liederen van verwachting. We staan ook stil bij woorden uit de Bijbel de woorden van Psalm 24. Kunnen we iets in deze psalm ontdekken over het antwoord op de vraag: Hoe zal ik U ontvangen? Ik zie uit naar het samen zingen en naar de ontmoeting met elkaar! Na de dienst kunnen we nog even napraten in “de Schouw” onder het genot van een kop koffie/thee of een glaasje fris. Gretha Bregman

UIT DE GEMEENTE

Jarig:

17-12: Zr. H. van Tol, Schoolstraat 1, 3465 KA Driebruggen, zij wordt 77 jaar. Dingen komen, dingen gaan.....elke keer opnieuw. Er is echter één uitzondering: God. Hij kwam niet – Hij was er al. Hij gaat niet – Hij blijft. Tot in eeuwigheid. Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

Omzien

Meneer Seeleman ging vrijdag naar de Ronssehof in Gouda waar hij verder moet revalideren. Het adres is . Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda. De weg van herstel is lang en niet altijd gemakkelijk. We wensen hem moed en kracht toe en de bescherming van de Allerhoogste.

Corrie Nap is in de afgelopen week opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Een extra tegenvaller in deze al zo moeilijke periode. We wensen Corrie toe dat ze spoedig weer in Waarder is en dat

God haar en Hage draagt en alles schenkt om te kunnen dragen.

We leven mee met Wim en Gea van Esschoten. Wim ontving in de afgelopen week moeilijke berichten en wacht nog verder onderzoek af. We bidden hen toe dat zij mogen ervaren dat God een God is die er is en zijn zal.

“Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam, verborgen aanwezig deelt U ons bestaan....”

De hand van God die, al is het nog zo donker, ons toegestoken wordt. De hand die troost, die zegent, die de weg wijst. De hand die wij mogen vasthouden. Hij zal je nooit verlaten.

Kerstkaarten tekenen in de Schouw

Deze zondag en volgende week zondag liggen er weer kerstkaarten klaar in de Schouw om getekend te worden.

Deze kaarten mogen wij als kerstgroet bij mensen in onze gemeente brengen die wel een ‘steuntje in de rug’ kunnen gebruiken.

We vinden het heel fijn als u deze kerstgroeten zou willen tekenen. Bij voorbaat onze hartelijke dank! De diaconie.

Bericht over de catechisaties 14-18 jaar.

Aankomende week donderdag 14 december komen we voor de zesde keer bij elkaar. Dit is de laatste keer voor de Kerstvakantie. We beginnen deze keer om 18.15 uur en eten met elkaar eerst een patatje. Geef even op tijd aan in de groepsapp dat je komt en wat je voorkeur is voor je snack. Ook als je nog niet eerder kwam ben je van harte welkom!!! Na de vakantie beginnen we weer op donderdag 11 januari en hopen we nog zes avonden met elkaar stil te staan bij verschillende Bijbelse personen met natuurlijk iedere week als afsluiter een Kahoot!

Zondagmiddag 17 december: winterwandeling

Het programma is als volgt:

Om 16.00 uur vertrekken we vanuit de Schouw met een groep wandelaars naar Custwijk in Driebruggen.

Vanaf Custwijk lopen we weer terug naar de Schouw waar om 17.30 uur heerlijke soepen voor u klaar staan. Om 18.30 uur begint de volkskerstzangdienst.



De route die we gaan lopen is als volgt:

Vertrek kerk, de Groendijck, Westeinde, de Groendijck, Kerkweg tot aan Custwijk.

Vanaf Custwijk lopen we weer terug via de Kerkweg, Westeinde, Kosterdijk, Dorp, naar de kerk. U kunt natuurlijk ook via Custwijk met ons mee terug wandelen.

Commissie Vorming & Toerusting.

Bijbelstudiemorgen



Op donderdagmorgen 21 december is de laatste Bijbelstudiemorgen van dit jaar.

Het thema is: "Kerst: waarom naar de kerk gaan?"
Ds. Piet van Midden zal dit thema inleiden.
Het is in de Schouw van 09.00 – 10.45 uur.
U/jij bent van harte welkom!
Commissie Vorming en Toerusting



Kerstprogramma 2017

- 17-12-2017: Volkskerstzangdienst**
16.00 uur: Winterwandeling
Na afloop soep eten
18.30 uur: Aanvang dienst
m.m.v. OBK Driebruggen
- 24-12-2017: Kerstnachtdienst**
21.45 uur: Samenzang
22.00 uur: Aanvang dienst m.m.v.
Gospelkoor Voice of Bliss
- 25-12-2017: 1e Kerstdag**
10.00 uur: Aanvang dienst m.m.v. Martin Mans
- 26-12-2017: Kinderkerstfeest**
10.00 uur: Aanvang dienst m.m.v. Route 77



Goede God,

U had het ook zo kunnen laten:
de mensen en hun eenzaamheid,
de koude nachten van geweld,
al wat ons afhoudt van het leven.

Maar U zei: "nee" en liet niet los
en midden onder ons wilde U wonen.
Niet als een prins, maar als een arm kind.

Dank U voor het licht dat Jezus bracht,
zijn vriendelijke ogen.
Dank U voor het vuur waarmee Hij sprak,
de warmte terugbracht in de harten.
Dank U voor de gemeenschap die Hij stichtte,
door brood te breken en te delen.

God, wilt U ook deze Kerst
Licht brengen in ons leven,
warmte in ons hart,
gemeenschap voor allen,
door Jezus Christus.

Zinspelen lezingen in de Ark

De priester Antoine Bodar houdt 19 december de ZinSpelen lezing over het 7^e gebod:



Gij zult niet echtbreken – ik ben trouw

Prof. Dr. Antoine Bodar woont in Rome en is bekend van radio- en televisieprogramma's. Hij heeft een indrukwekkend aantal boeken op zijn naam staan.

Uit zijn laatste boek: We leven alsof God niet bestaat. Maar waarom zouden we niet leven alsof God wel bestaat?

Bodar zal spreken over het huwelijk met als ideaal 'onverbreekbaar' en dat in een tijd van veel echtbreuken.

Hoe dan om te gaan met het hooggestemde ideaal van de Bijbel?

Hoe om te gaan met het in de burgermaatschappij opgerekte 'huwelijk' die de duidelijkheid van het begrip onduidelijk heeft gemaakt.

Trouw zijn is overigens niet alleen een kwestie binnen het huwelijk, maar er zijn ook andere relatievormen!

Trouw zijn is verder van belang in alle dagen van ons leven.

Het belooft weer een inspirerende avond te worden.
Aanvang 20.00 u. Entree € 5,00.

Commissie: "ZinSpelen – Lezingen in de Ark",
't Kerkestuk 1, Reeuwijk.

www.pgdeark.nl