



# Nieuwsbrief

Zondag 12 november 2017

Kleur: Groen

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen ,telefoon: 0348-502006,  
e-mail: scriba@pknwaarder.nl  
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl  
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl  
Beamerteam: e-mail: [beamerteamwaarder@gmail.com](mailto:beamerteamwaarder@gmail.com)  
Nieuwsbrief te lezen op: [www.pknwaarder.nl](http://www.pknwaarder.nl)  
Vrijwillige hulpdienst Margreet Bik Tel: 0348- 503405 ([wdvrijwilligersdienst@gmail.com](mailto:wdvrijwilligersdienst@gmail.com))  
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531  
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

## KERKDIENTEN

### Zondag 12-11-2017 Avonddienst - Zangdienst

### Zondag 19-11-2017 Doopdienst

Voorganger (09.30 uur)  
Voorganger (18.30 uur)  
Organist (09.30 uur)  
Organist (18.30 uur)  
Ouderling van dienst  
Kosters  
Crèche

Ds. Koster uit Spijkenisse  
Dhr. N. Noorland uit Driebruggen  
René van der Hoef  
Erick Versloot  
Br. T. van Os  
Nel en Aart van Drie  
Angelique Hoogendijk en  
Michelle Flinterman  
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kerk  
Solidariteitskas  
Carl Griffioen  
Fam. Hoogendijk, Gruttolaan 9

Ds. D.J. Versloot uit Mijdrecht  
Mw. M. Jochemsen uit Utrecht  
Martijn v.d. Weerd  
Jaap van Leeuwen  
Br. N. Groot  
Roos van Esschoten  
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal

Kindernevendienst  
Kinderlied  
1<sup>e</sup> collecte  
2<sup>e</sup> collecte  
Beamteam  
Bloemen van de kerk:

Groep 1 t/m 5 en basiscatechese  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kerk  
Kia Zending  
Carl Griffioen

## HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

## RANDOM DE DIENSTEN

Voor de dienst is er "inleidend orgelspel". Het inleidend orgelspel is bedoeld om stil te worden, tot rust te komen en als voorbereiding op de dienst.

Het is ook fijn dat de bezoekers van de kerkdiensten elkaar kunnen ontmoeten en even met elkaar kunnen bijpraten. Ontmoeting is heel belangrijk.

Op verzoek van de organisten is gevraagd of het volume van het praten voor de dienst en tijdens de collecte wat aangepast zou kunnen worden, dus iets zachter.

Dat gaan we nu met elkaar proberen, zodat zowel de kerkbezoekers als de organisten kunnen genieten van gesprek en orgelspel.

## Doopdienst, 19-11-2017

Het verheugd ons zeer u mede te delen dat D.V. volgende week 6 kinderen de Heilige Doop mogen ontvangen.

Jezra Isaiah Schakel, geboren 27-06-2017  
Teunis Sterk, geboren 28-07-2017  
Sven en Vera Kasius, geboren 06-08-2017  
Daan Joël Ryan van Valkenburg, geboren 10-08-2017  
Arvin Teip Hoogendijk, geboren 27-10-2017

We kijken met de ouders, familie, vrienden én als gemeente uit naar een feestelijke dienst.

Jullie kinderdoop geeft hoop.

Het water is ook voor ons weer een teken van Gods trouw, aan ons en aan jullie dat God naar ons omziet.

Jullie namen worden in Gods boek geschreven.

Jullie horen erbij in Gods gezin, Hij blijft bij jullie, jullie hele leven.

## KINDERNEVDIENST

### "De gelijkenis van de wijnbouwers"

Vandaag vertelt Jezus een verhaal over een grote tuin waar druiven groeien, een wijngaard.

De baas van de tuin kan daar niet alleen voor zorgen. Hij heeft hulp nodig. Hij vraagt mensen om hem te helpen.

Dat lijkt goed te lukken. Maar wat gebeurt er?

Wanneer de druiven rijp zijn, krijgt de baas van de tuin niets.

De mensen willen ze nu zelf houden. Is dat eerlijk? Hoe hij er ook om vraagt, hij krijgt niets. Dat is niet eerlijk. Hoe zou het wel moeten, denk je?

## UIT DE GEMEENTE/OMZIEN

### Jarig:

12-11: Mw. Prang-Bronder, Pr. Bernhardstraat 70, 3466 LV Waarder, zij wordt 70 jaar.

12-11: Dhr. G.F. Prang, Pr. Bernhardstraat 70, 3466 LV Waarder, hij wordt 71 jaar.

15-11: Dhr. W.H. van Kooten, Kerkweg 17, 3465 JG Driebruggen, hij wordt 70 jaar.

15-11: Mw. N. Nap van Woudenbergh, Jenneke E. Bijlhof 16, 3466 NW Waarder, zij wordt 73 jaar.

16-11: Dhr. A. v.d. Wetering, Esdoornstraat 13, 3465 JL Driebruggen, hij wordt 73 jaar.

In dit leven kun je veel verliezen, zelfs zoveel kwijt raken dat je niets meer bezit. Maar één ding kan niemand je afnemen. Je kostbaarste bezit. God.

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

### College van Kerkrentmeesters.

#### Vrijwillige bijdrage en ANBI

Hartelijk dank voor de vrijwillige bijdrage die we al mochten ontvangen.

Voor degene die het nog moeten overmaken, wilt u dit doen voor het einde van dit jaar en wilt u nog eens nadenken over de gunstige fiscale mogelijkheden van de ANBI giften, voor de Kerk, ZWEO en Diaconie.

### De juristen Peter Meijers en zoon Stephan Meijers geven samen de ZinSpelen lezing over het 6e gebod: Gij zult niet doden; Ik wil leven.

Doden is zo oud als de mensheid zelf. Volgens de Hebreeuwse Bijbel begon het doden met broeder tegen broeder tot op het punt dat God zelfs spijt had dat Hij de mens had gemaakt. Wat was Gods oorspronkelijke bedoeling bij het scheppen van de mens?

Toen het Joodse volk de Tien Woorden ontving, gebod God hen voortaan niet meer te doden; het zesde woord. God wilde immers dat de Israëlieten zouden leven. Maar wat betekent 'leven' voor een heilig volk? Is het alleen 'niet sterven', of duidt het een ethiek, een levenswijze aan? Hoe kreeg dit 'leven' een demonstratie in de Messias? Hoe dachten de tijdgenoten van Jezus, de filosofen, over de waarde van het leven?

Daar zal het eerste deel van de lezing over gaan.

Toen het christendom aan de macht kwam, zou men verwachten dat het doden en de oorlogen zouden stoppen. Integendeel. Om de macht van de kerk zeker te stellen, werd moord één van haar belangrijkste instrumenten. We kennen ze allemaal; de kruisvaarders, de inquisitie en de brandstapels. Lang daarna brak in West-Europa eerst de verlichting en daarna het (post-)modernisme aan. De mens stond voortaan centraal en er deden zich twee hoofdontwikkelingen voor. Men werd kritisch ten opzichte van de doodstraf, maar minder kritisch ten opzichte van andere praktijken die de dood tot gevolg hadden; zoals abortus en euthanasie. Het zelfbeschikkingsrecht van de mens werd de norm. Paus Johannes Paulus II noemde het "the culture of death". Hoe kijken wij als christenen aan tegen

ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld voltooid leven? Komt ons rechtssysteem nog enigszins overeen met de bedoeling van het zesde woord? Daar zal het tweede deel van de lezing over gaan.

Mr. Peter Meijers (vader), werkt als advocaat te Gouda en is onder meer werkzaam op de rechtsgebieden strafrecht en gezondheidsrecht met een bijzondere belangstelling voor de relatie tussen religie, kerk, levensbeschouwing en het recht en het kerkelijk recht.

Mr. Stephan Meijers (zoon), werkt als jurist bij een rechtsbijstandverlener op het gebied van het omgevingsrecht en onderwijsrecht. Hij geeft gastlessen aan politici en studenten over dezelfde rechtsgebieden. Naast zijn werk studeert hij theologie met als specialisatie ethiek en geeft hij gastlezingen in kerken over de worteling van het christendom in het jodendom. Het belooft weer een boeiende avond te worden! Dinsdag 14 november. Aanvang 20:00u. Entree € 5. Commissie ZinSpelen – lezingen in de Ark van Reeuwijk  
Anne van Urk, Ton Schreuders, Albert-Jan Wagenveld  
[www.pgdeark.nl](http://www.pgdeark.nl)

### Zaterdag 18 november geeft Blackgospelkoor Miracles een avondvullend concert om haar 20-jarig jubileum te vieren.

Voor deze gelegenheid is het koor uitgebreid met projectkoorleden en de band is uitgebreid met een 4-tal blazers en extra toetsenist. Het belooft dus een spetterend optreden te worden waarbij ook het publiek wordt uitgenodigd de blackgospelmuziek mee te beleven!

De liederen staan in het teken van Dankbaarheid, Kracht, Vertrouwen en Vreugde; dit hebben we als koor de afgelopen 20 jaar mogen ervaren en daarom zingen wij nog steeds om van onze grote God te getuigen. U bent welkom in de Kruiskerk, het concert begint om 19.30 uur.

Kaarten (€15,00) zijn te bestellen door een mail te sturen naar [miracles.penningmeester@gmail.com](mailto:miracles.penningmeester@gmail.com). Een deel van de opbrengst gaat naar de World Servants. Miracles hoopt u graag te zien!

### Hallo leidingen van de jeugdclubs

Op woensdag 22 november gaan wij de kast in de oppasruimte opruimen.

Het kan zijn dat er van jullie nog persoonlijke spullen staan, die absoluut niet weg mogen. Denk hierbij aan: pantoffels, trofeeën en boeken.

Zouden jullie deze spullen dan uit de kast willen halen om zo te voorkomen dat wij ze (per ongeluk) weggooiën?

Met vriendelijke groeten Eline Dijkshoorn en Sonja Seeleman ( 502565)



**Donderdag 23 november 2017 om 20.00 uur:**  
**Thema avond/ leerhuis “ met Ds P. van Midden**  
**Het onderwerp is: ”hoe leven wij?”**



Hieronder een korte toelichting van Ds. Van Midden zelf. Op zondag 26 november ga ik bij jullie voor. Dat is de zondag van de gedachtenis van de overledenen, ofwel Eeuwigheidszondag. Het leek zinvol om de donderdag eraan voorafgaande de vraag te stellen: ‘ Waar blijven onze doden?’ Kun je vanuit bijbels perspectief iets zeggen over leven na dit leven, en wat dan? Waarom zegt Jezus zelf er zo weinig verhelderends over?’ Hoe zie je de hel? NB: van de twaalf maal dat het woordje ‘ onderwereld’, ‘dodenwereld’ (Statenbijbel: ‘hel’) in het NT voorkomt, vinden we het elf keer in de mond van Jezus. M.I. is er meer te zeggen dan ‘We weten het niet,’ maar we kunnen geen TomTom aanschaffen voor een reis door de eeuwigheid...  
 Om 19.45 uur staat in de Schouw de koffie klaar. Iedereen is van harte uitgenodigd!  
 Commissie Vorming en Toerusting

**Donderdag 23 november: Taizé viering**



Donderdag 23 november komt broeder Sebastiaan uit Taizé naar de Ark in Reeuwijk voor een viering en kennismaking. Voorafgaand aan de kerkdienst is er een maaltijd. Broeder Sebastiaan eet ook mee met de maaltijd en heeft ruimte om in gesprek te gaan. Zin om gezellig mee te gaan? Voor wie: iedereen tussen de 17- 25 jaar We vertrekken om 17.30u voor de maaltijd en de kerkdienst. Wil je alleen naar de dienst, dan vertrekken we om 19.30u. Geef je op voor 15 november via: jeugdouderlingen@pknwaarder.nl of 06-20253957 (Maartje)



Op **vrijdagavond 24 november om 20.00** uur wordt in onze kerk een prachtig oratorium “Jozef” uitgevoerd. Het belooft een avond te worden met mooie toegankelijke muziek met prachtige teksten. Het oratorium is geschreven door Marco den Toom en gaat over het leven van de bekende Bijbelse figuur Jozef. Een bijzonder verhaal waarvan de inhoud ook nu nog heel actueel is. Het gaat over familieruzies, gevangenschap, hongersnood en vluchteling zijn. Een groot samengesteld gemengd koor onder leiding van dirigent Peter Burger zal het oratorium zingen. De solopartijen worden gezongen door tenor Rob Molenaar, Jan Lenselink speelt vleugel en André van Vliet bespeelt het orgel. De avond wordt georganiseerd door de ZWEO en wij zouden het fijn vinden als u deze gelegenheid aanpakt om iemand kennis te laten maken met onze kerk en uw geloof. Van harte welkom!

De kaarten kosten € 5,00 en deze kunt u op vrijdag 24 november aan de deur kopen, maar wilt u zeker zijn van een kaartje reserveer deze dan via: Anneke Albregts: [anneke\\_albregts@kpnplanet.nl](mailto:anneke_albregts@kpnplanet.nl) of bel 06-20828666 of Thea Esveldt: [twesveldt@gmail.com](mailto:twesveldt@gmail.com) of bel 06-19629491

**Zelf een Adventskrans maken**

3 december is het de eerste Adventszondag. In de periode van advent wordt vaak een krans gebruikt die vier kaarsen draagt, voor elke zondag van de advent één. Dit zijn tekens van leven en liefde, hoop op licht. Elke zondag van de advent wordt er telkens één kaars meer aangestoken. Het symboliseert de toename van het licht, het overwinnen van de duisternis, het groeien van de hoop..... Vlak voor Kerstmis branden de vier kaarsen. Komt u ook een adventskrans maken?

Donderdagmiddag 30 november  
 14.00 – 16.00 uur of

Zaterdagochtend  
 2 december van 10.00 -12.00 uur

Minimale bijdrage € 12,50 per persoon; inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers! Opbrengst is voor Burkina Faso



Wij zijn welkom bij Piet en Clara van Eijk,  
Hoogeind 6, 3465 HB Driebruggen  
Opgeven: bij Rineke Bode tel. 0348- 565421 mailen  
kan ook: rinekebode@hetnet.nl  
Kunt u niet op eigen gelegenheid komen? Geef het  
even door, dan zorgen wij voor vervoer.

### **MARTIN MANS START PROJECTKOOR IN WAARDER**

De bekende, Woerdense dirigent Martin Mans start met een nieuw mannenkoor op projectbasis in het midden van het land en wel in Waarder. In dit eerste project repeteert het koor drie keer en geeft het drie concerten in schitterende kerken. Het repertoire bestaat uit geestelijke liederen in het Nederlands en liederen uit de landen die Martin Mans bezoekt. Daarnaast komen spirituals, klassieke en populaire werken op het programma. Veel afwisseling!



De jonge, talentvolle organist/pianist Mark Brandwijk is de begeleider en solist in het eerste project.

Martin en Mark zijn muzikaal goed op elkaar ingespeeld. Tevens zullen zij tijdens de concerten vierhandig te horen zijn aan de piano. Een muzikale belevenis!

Zangers met en zonder zangervaring zijn welkom. Het is mogelijk de eerste repetitie vrijblijvend bij te wonen. Ook is het mogelijk om bij de tweede repetitie aan te haken en in te schrijven.

#### **Bijzonderheden:**

Repetitiedata: zaterdag 3 februari, zaterdag 10 maart en zaterdag 7 april 2018 van 10.00 tot 13.00 uur.

#### **Repetitielocatie:**

PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24, Waarder.

Er is voldoende parkeergelegenheid.

#### **Concertdata:**

Zaterdag 7 april, 20.00 uur

Sint Maartenskerk – Zaltbommel

Zaterdag 19 mei,

15.00 uur Bonaventurakerk – Woerden

Zaterdag 2 juni 20.00 uur

Grote Kerk – Dordrecht

#### **En verder:**

In juni 2019 wil Martin Mans een concertreis naar Ontario in Canada organiseren met het Groot Mannenkoor Midden-Nederland. Zangers die aan de projecten deelnemen zijn van harte welkom om te zijner tijd op de Canadareis in te schrijven. Het is echter geen verplichting. Het zingen in eigen land is ook zeker de moeite waard.

Inschrijven kan via [www.martinmans.nl](http://www.martinmans.nl), per e-mail naar [secretariaat@martinmans.nl](mailto:secretariaat@martinmans.nl) of op de repetitie van 3 februari aanstaande. Kosten per project: € 60,= waarin deelname aan drie repetities en drie concerten is inbegrepen. De bladmuziek is gratis.

Martin Mans boogt op een jarenlange ervaring met het dirigeren van mannenkoren. Van enkele van zijn reguliere koren is hij meer dan 20 jaar dirigent. Hij heeft zich gespecialiseerd in het kleuren van de diverse klanken en daarop stemt hij zijn arrangementen af. Hij is een gedreven persoonlijkheid die met hard werken in een aangename sfeer het beste resultaat behaalt. Het studietempo ligt hoog. Het is daarnaast van belang dat men thuis verder studeert om op de repetities aan de verfijning en afwerking te kunnen werken.

‘Het werken op projectbasis is een goede manier om zangers de gelegenheid te geven om, naast het lidmaatschap van hun eigen koor, meer te zingen in een andere samenstelling. Dat is de opzet van dit projectkoor. Maar ook mannen die geen lid zijn van een koor zijn meer dan welkom’, verklaart Martin Mans.

