



# Nieuwsbrief

Zondag, 16 oktober 2016

Kleur: Groen  
Het leven, de hoop

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955,  
e-mail: erickversloot@hotmail.com  
Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen ,telefoon: 0348-502006,  
e-mail: scriba@pknwaarder.nl  
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl  
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl  
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com  
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl  
Aanvraag vrijwillige hulpdienst (maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur):  
mevrouw G. Hagoort-Groenesteijn, telefoon 0348-501585  
mevrouw A. van Duuren-Klerk, telefoon 0348-502087

## KERKDIENTEN

Zondag 16 oktober 2016

Zondag 23 oktober 2016

Voorganger (09.30 uur) Ds. J. van Zelderer  
Voorganger (18.30 uur) Matthijs Vlaardingenbroek **17.00 uur**  
Organist (09.30 uur) Martijn van der Weerd  
Organist (18.30 uur) --  
Ouderling van dienst Zr. H. Steenbergden-den Hartogh  
Koster Ria en Nico van Esschoten  
Crèche Eline Dijkshoorn, Corine de Wit  
Kindernevendienst Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  
Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar  
1<sup>e</sup> collecte Zending  
2<sup>e</sup> collecte Jeugd  
Beamteam Carl Griffioen  
Bloemen uit de kerk Marlies de Gier, Wilgenlaan 19  
(stopt met de website)

Ds. D.J. Versloot, Afsluiting VBC  
Ds. J. de Jong uit Baambrugge  
Tjeerd Kiers  
Piet van Rikxoort  
Zr. W. de Vink  
Roos van Esschoten  
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal  
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kerk  
Solidariteitskas  
Sven de Koning

## HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN!

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels gebruikt; u vindt ze in het portaal van de kerk.

## RONDOM DE EREDIENST

Vanmiddag een bijzondere dienst, speciaal gericht op kinderen en daarom beginnen we om 17.00 uur.  
Van harte welkom in beide diensten.

## KINDERNEVDIENST

### Onderkoning in dienst van God

Wanneer Jozef de droom van de farao kan uitleggen verandert zijn leven totaal. Maar hij zegt er weil bij dat hij dat niet zelf kan. God geeft het hem. Dan vertelt Jozef hoe zijn God vele Egyptenaren van de

honger dood wil redden. God houdt immers van heel de wereld. Zo geeft God Jozef het goed na zoveel verdriet en Hij helpt de Egyptenaren om tijdens een hongersnood te kunnen leven. De farao vindt Jozef zo knap, dat hij hem beloont. Jozef wordt onderkoning van Egypte als dienaar van de Heer.

## UIT DE GEMEENTE

### OMZIEN

Vorige week stond er een schaapje in de kerk vanwege de geboorte van Wout Addy Wichers, zontje van Hein en Martine, broertje van Steef. J.H. Kijlastraat 9, 3465 KV Driebruggen. Op het kaartje schreven zij: "Zo lief en klein, wat een GROOT wonder!"

Wij wensen hen van harte geluk met elkaar.  
Voor altijd een parel in Gods hand.

### Zieken:

Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik (Mauritslaan 2, 3466 NN) is voor therapie onbepaalde

tijd opgenomen in Curium, afd Kameleon, Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest. Wij leven mee met Johanneke den Boer-Pak (Esdoornstraat 9, 3465 JL Driebruggen) haar gezin en familie.

#### Jarig:

17-10-2016: Wapke van der Klis-Buis, Schoolstraat 5, 3465 KA Driebruggen, zij wordt 73 jaar.

18-10-2016: Jan Neuteboom, Pr. Maximalaan 36, 3466 LN Waarder, hij wordt 78 jaar.

20-10-2016: Dien Slappendel-van den Berg Kievitlaan 4, 3465 KP Driebruggen, zij wordt 72 jaar.

Hij gaf je hoop, Hij gaf je liefde, Hij gaf je zorg,  
Hij gaf je leven, Hij gaf je vrede, Hij gaf je warmte,  
Hij zal er altijd zijn.

Dat je Zijn aanwezigheid altijd zal voelen  
niet alleen vandaag maar iedere dag.

Een fijne verjaardag!

#### Huwelijksjubileum

Dankbaar en blij zijn wij met Teun en Esther Dijkstra-Rensen (Kastanjelaan 1, 3465 TC Driebruggen) dat zij op 13 oktober 40 jaar getrouwd waren.

Soms lijkt liefde te mooi om waar te zijn. Soms doet liefde zeer. Soms verblindt zij.

Liefde is geen onbegonnen werk. Ze mag voluit bezongen worden in het Hooglied en in 1 Korinthe 13 waar Paulus het hoogste lied zingt over de liefde. Liefde vraagt om trouw, om volharding en om de juiste keuze op het goede moment. God – zeker ook de God zoals we die kennen in Jezus Christus – wijst ons daarin de weg en inspireert ons voor die weg te kiezen, om die weg te gaan en dat vol te houden.

Van harte gefeliciteerd.

## Agenda

#### Zondag 16-10-2016:

20.00 uur: Catechese in de Schouw

#### Maandag 17-10-2016:

10.00 – 12.00 uur Vakantiebijbelclub

20.30 uur: Start Gemeente Groeigroep in de Schouw

#### Donderdag 20-10-2016:

Avondgroep: Bijbelleesgroep

#### Zaterdag 22-10-2016:

10.00 – 12.00 uur: Verwelkomen wij de hervormde organisten op ons kerkorgel. Kom gerust luisteren. Hartelijk welkom,

#### Gemeente Groei Groep (GGG)

Ook dit seizoen starten we weer met Gemeente Groei Groepen.

Voor ouderen en voor jongvolwassenen.

GGG zijn kleine huiselijke groepen die om de veertien dagen bij elkaar komen rond een thema.

Het is geen Bijbelstudie, maar het evangelie staat centraal als gespreksstof waardoor we met elkaar van gedachte wisselen over ons geloof in het dagelijks leven.

Aan de hand van een boekje gaan we in gesprek met elkaar en proberen met elkaar een laagdrempelige

sfeer te creëren waar een ieder zich welkom kan voelen.

**De startavond is op maandag 17 oktober in de Schouw van 20.30 tot 21.30 uur** Naargelang het aantal deelnemers en wens welke avond worden groepen gevormd. Wilt u zich alvast opgeven of kunt u niet aanwezig zijn op de startavond, dan kunt u zich melden bij: Dineke de Gier: tel. 502117 of [dineke.de.gier@kpnmail.nl](mailto:dineke.de.gier@kpnmail.nl)

Binnenkort start ook de jongeren groep, hou de nieuwsbrief hiervoor in de gaten.

Opgeven kan bij Dennis en Marijke Kasius: [dennis.marijke@gmail.com](mailto:dennis.marijke@gmail.com)

#### Bijbelleesgroep

Op zoek naar verdieping? Meer uit de zondagse dienst halen? Dat kan! Maandelijks gaan we een tekst van de zondag erop doornemen en daarover met elkaar in gesprek gaan.

De eerste bijbelleesgroep komt weer bij elkaar.

**Donderdagavond 20 oktober** voor een keer 's avonds en **donderdagmorgen 27 oktober** begint de ochtendgroep van 09.00 – 10.30 uur in de Schouw.

Voor meer informatie: Ds. Versloot.

#### Oppas gezocht

Elke zondagmorgen tijdens de eredienst is er oppas voor de kinderen van 0 tot en met 3 jaar hier in ons kerk gebouw.

Omdat een aantal mensen heeft aan te geven om te stoppen, en al gestopt zijn, zijn we op zoek naar nieuwe mensen.

Ouders die regelmatig hun kinderen brengen, zouden zelf ook bereid moeten zijn om op te passen.

Het is zeer moeilijk om mensen te krijgen die willen oppassen, ik heb al veel mensen benaderd maar de meeste zeggen dit niet te willen.

Zoals het rooster er nu uit ziet ben je om de 7 weken een keertje aan de beurt.

Dus denk nog eens goed erover na om te kijken of je echt niet 1,5 uur in de 7 weken tijd hebt om op te passen, we moeten het met elkaar als gemeente doen. Ik hoop op veel reacties.

Bel of mail naar Wil / Rob Kastelein 0348-502021 of mail naar [rob.kastelein@spie.com](mailto:rob.kastelein@spie.com)

#### Inleveren 'oogst' voor dankdag...

Op 2 november vieren we dankdag.

We zijn dankbaar voor wat we het afgelopen jaar ontvingen: opbrengsten van gewas en arbeid.

Misschien kunnen zonnebloemen zijn gegroeid heeft



heeft u ook wel genieten van mooie die uit de zaadjes die u met biddag meegekregen.

We zijn als gemeente gewend om onze dankbaarheid te uiten door te delen van wat we ontvingen.

Appels, peren, noten, kaas, jam, ingemaakte vruchten, worst, koekjes, cake, bloemen, teveel om op te noemen.

Vaak uit eigen tuin of bedrijf, soms huisgemaakt, soms bij een supermarkt gekocht...

Het maakt niet uit, ook dit jaar wil uw diaconie weer pakketjes samenstellen van uw gaven en bij mensen brengen die dat, om welke reden dan ook, goed kunnen gebruiken.

Net zoals vorig jaar gaan we proberen om vóór aanvang van de dienst van 2 november alle gaven in pakketjes op het liturgisch centrum van de kerk te hebben staan.

Daarom kunt u uw gaven voor de dankdag dit jaar inleveren op:  
zondag **30 oktober** voor de ochtend- of avonddienst in de kerkenraadskamer

dinsdag **1 november** van 18.30-19.30 uur in de kerk  
woensdagmiddag **2 november** van 14.00-15.30 uur in de kerk

**Of geef het af bij een diaken die bij u in de buurt woont.**

De diaconie maakt er dan gezellige pakketjes van en zorgt ervoor dat ze 's avonds kant en klaar voorin de kerk staan. Dat staat feestelijk, we maken zo zichtbaar waar we dankbaar voor zijn en na afloop kan iedereen die dat wil een pakketje meenemen om weg te brengen. We hopen van harte op uw medewerking en een mooie opbrengst!

Uw diakenen:

Niels van Gent, Kon. Julianastraat 15, Waarder (T. 500504)

Lenie van Wijngaarden, Pr. Pieter Christiaanstraat 16, Waarder (T. 502508)

Heleen van Tol, Schoolstraat 1, Driebruggen (T. 502564)

Jaco Hagoort, Pr. Margrietstraat 8, Waarder (T. 502502)

Marieke Dijkshoorn, Kastanjelaan 38, Driebruggen (T. 502296)

Rineke Bode, Hazelaarhof 1, Driebruggen (T. 565421)

### **Kerkvisitatie**

**De vier regionale colleges en het generaal college  
visitatie bezoeken de gemeenten van de  
Protestantse Kerk: hoe geven zij gehoor aan hun  
roeping als kerk.**

De kerkvisitatie is een onderdeel van het opzicht in de kerk en is te vinden in ordinantie 10 van de kerkorde. Het gaat bij visitatie om het opzicht over de gemeenten. De gemeenten zijn geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk en daarbij hoort het omzien naar elkaar.

### **Geestelijk leven van de gemeente**

De visitatie richt zich allereerst op de vragen hoe het gesteld is met het geestelijk leven van de gemeente, hoe zij gehoor geeft aan haar roeping, en hoe ambten en diensten worden vervuld.

Ten minste een keer per vier jaar wordt elke gemeente bezocht door twee visitatoren. Na het bezoek wordt door hen gerapporteerd over wat zij hebben gehoord in de gesprekken. Zij kunnen in het verslag gevraagd en ongevraagd adviezen geven.

9 november hopen zij in onze gemeente te komen voor een kerkvisitatie.



De visitatie bestaat uit een aantal onderdelen:

Een gesprek met de predikant.

Een spreekuur voor gemeenteleden.

Een gesprek met de kerkenraad, zonder aanwezigheid van de predikant.

Een gesprek met de kerkenraad en de predikant.

De gesprekken worden allemaal geleid door ds. Jan Hulzebosch.

Het spreekuur voor gemeenteleden is 9 november in de Schouw van 19.30 – 20.00 uur.

Misschien zijn er gemeenteleden die van het spreekuur gebruik willen maken, Zij kunnen zich van te voren even bij de scriba melden.

Dan weten wij waar we op moeten rekenen.

De visitatie is geen controlemiddel, maar een pastoraal huisbezoek.

Uiteraard hopen wij dat de komende visitatie mag bijdragen aan de opbouw van de gemeente van Christus.

### **GELEGENHEIDSKOOR**

Het duurt nog wel even, maar **zondagochtend 25 December, 1<sup>e</sup> kerstdag** gaan we weer zingen met het "gelegenheidskoor" o.l.v. Martin Mans.

Vanwege de drukte van Martin houden we 1 uitgebreide repetitie op zondagochtend 20 November waar iedereen dan natuurlijk bij moet zijn.

En dan op 25 December weer vroeg beginnen met een 2<sup>e</sup> repetitie vóór de dienst.

We gaan bekende en max. 2 nieuwe liederen zingen.

Voor we gaan repeteren drinken we eerst een kop koffie of thee.

Lijkt het u leuk om (weer) mee te zingen?

U bent dan van harte welkom op de bovengenoemde datums.

Namens de commissie Vorming & Toerusting  
Anneke Albrechts.

