



Nieuwsbrief

Zondag 17 september 2017

Kleur: Groen



Scriba:

Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen ,telefoon: 0348-502006,
e-mail: scriba@pknwaarder.nl

Beheerder:

Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl

Koster:

e-mail: koster@pknwaarder.nl

Beamerteam:

e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com

Nieuwsbrief te lezen op:

www.pknwaarder.nl

Vrijwillige hulpdienst

Margreet Bik Tel: 0348- 503405 (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN



09.30
uur
staat de
koffie
klaar

Zondag 17-09-2017



Zondag 24-09-2017

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)

Dhr. N. Noorland/Driebruggen
**13.00 uur korte afsluiting door
Annemaria Kooi**

Ds. C. van Veelen uit Voorthuizen
Mw. Ds. P.J. Cornelisse uit Nieuwegein

Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Kees Romijn
Co Rijswijk
Br. G. de Koning
Nel en Aart van Drie
Lisette de Koning en
Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Vorming en Toerusting
Vredeswerk
Ellen Hagoort
Fam. Kastelein, Elzenlaan 8

René van der Hoef
Martijn van der Weerd
Br. P. Geerlof
Roos van Esschoten
Marina van Valkenburg, Jolanda Kooiman en
Mirthe Griffioen
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Jeugd
Matthijs Kooi

Kindernevendienst
Kinderlied
1^e collecte
2^e collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

Graag willen we mensen één op één uitnodigen. Persoonlijke contacten met mensen buiten de kerk die hun enthousiasme over de kerk en over de Heer van de kerk delen en zo enthousiast of nieuwsgierig maken. Dat kan uiteindelijk leiden tot mensen die misschien de drempel van de kerk overstappen. Nodigt u anderen uit en kom samen naar de kerk. Iedereen is elke zondag van harte welkom.

RANDOM DE DIENSTEN

Het thema van de startzondag is 'Een open huis'. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.

Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk. Het begint met gastvrijheid, maar ten diepste gaat het om nog iets anders. Het gaat om een uitnodigende kerk.



Bloemlezing: "OPEN HUIS"

De bloemen zijn in twee delen, heel verschillend van elkaar
Maar toch met elkaar verbonden. (met hedra)
Soms kun je vastzitten in je eigen cirkel, de kring van mensen die je kent.
Maar Jezus riep Zacheüs uit de vijgenboom, om met hem te eten.
Laat daarom de ander ook toe, ook al is hij nog zo anders.
Het bloemstuk, vol van kleur, verbeeldt de vrijheid en openheid waartoe de gemeente geroepen is.
Met ruimte voor ieders kleur, vertrouwen je te durven openen omdat God ons daartoe bevrijdt en blijft bevrijden.

Zo staan we als gemeente op de drempel van een nieuw seizoen.

Op hoop van zegen en tot eer van God.

De mens is zijn leven lang

Op zoek naar een thuis.

Laat de Liefde een huis zijn,

Om eeuwig in te wonen!

KINDERNEVEDIENST

“Jeremia in de waterkelder”

De leiders van Juda haten Jeremia om wat hij namens God zegt.

Jeremia gaat daardoor niet iets anders zeggen.

Dan wordt hij gevangen gezet in een gevaarlijke waterkelder met modder.

Gelukkig zorgt God dat iemand uit het paleis voor hem opkomt en Jeremia redt.

God zorgt voor zijn profeet.

Hij kan Gods woorden blijven doorvertellen.

Beste Ouders,

Deze zondag is het startzondag en dit willen wij natuurlijk ook met de kinderen vieren.

Omdat wij deze viering in de achtertuin (landje naast de schouw) van de kerk houden, willen wij u als ouder vragen er zorg voor te dragen dat uw kind warm gekleed is. De weersverwachting ziet er namelijk niet zo gunstig uit....

We laten onze pret niet bederven door het weer en hebben er erg veel zin in.

Met vriendelijke groet,

De Kindernevendienstleiding.

UIT DE GEMEENTE

Jarig:

19-09: Br. J.N. Hagoort, de Groendijck 39, 3466 NL Waarder, hij wordt 74 jaar.

21-09: Br. A. Dijkstra, Burg. Doormanstraat 34, 3465 KE Driebruggen, hij wordt 70 jaar.

Ik vergeet jou nooit (Jesaja 49:15 Onvoorstelbaar toch? Gods kinderen zijn dan ook geen moment uit zijn gedachten. Hij denkt aan hen, elke minuut van de dag. Hij vergeet ze geen van allen.

Nu niet. Nooit.

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN

Suze van Vliet- van der Klis (Burgemeester Doormanstraat 5, 3465 KD Driebruggen) verblijft nog steeds in het Groene Hart ziekenhuis, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, Afdeling D3, kamer 64, vanwege een ontsteking aan de operatiewond van haar elleboog.

Na enkele operaties hopen wij met haar dat er snel verbetering merkbaar zal zijn en wij wensen haar van harte beterschap en vooral geduld toe.

Mw. de Bruin, C. Valeriusstraat 7, 3421 HN

Oudewater, kamer 7H, ondervindt nog steeds last van haar gebroken pols. Een kaartje is altijd gezellig en fleurig iemand op.

We leven mee met **Corrie Nap**, Pr. Irenestraat 9, 3466 LM Waarder, die onderzoeken moet ondergaan en in afwachting is van uitslagen.

Ik ga met je mee, Ik ben bij je, alle dagen!

Dankbaar zijn wij met Teun en Jannie Kastelein dat hun zoon Mark weer veilig terug mocht keren naar huis vanaf St. Maarten waar hij werkzaam was.

God van ons leven, wij schuilen in onze gebeden.

Nu wij horen van orkanen, die met alle geweld verwoesting zaaien.

Sporen van ellende nalaten, krachten die eerst moeten uitwoeden voordat de rust kan weerkeren.

Christus, ontferm U, over allen die getroffen zijn door de natuur van het geweld.

Wij bidden voor wie hulp verlenen, dat zij hun weg vinden in de chaos en weten op te bouwen wat gebroken werd.

Opdat er nieuw evenwicht ontstaat en toekomst op termijn, voorbij de pijn van nu.

17 september 2017, collecte Vredeswerk: Verbeeld de vrede

In Mattheüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld.

Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne.

Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.

Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX. Helpt u mee? Bij voorbaat dank! De diaconie.

Data Bijbelkringochtenden

Ds. Piet van Midden is bereid gevonden om gedurende de periode dat wij geen vaste predikant hebben, de maandelijkse Bijbelkringochtenden te leiden.

Daar zijn we erg blij mee!

Het is, als vanouds op donderdagmorgen in de Schouw van 9.00- 10.45 uur.

Voor dit jaar zijn de volgende datums vastgezet:

21 september,

26 oktober,

30 november en

21 december.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd.

Commissie Vorming en Toerusting

