



Nieuwsbrief

Zondag 6 maart 2016
4^e Zondag van de Veertigdagentijd

Kleur: Roze

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: mevrouw N.W. Zaal, De Groendijk 32, 3466 NH Waarder, telefoon 0348-501525, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: mevrouw L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief elke week te lezen op: www.pknwaarder.nl
Aanvraag vrijwillige hulpdienst (maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur): mevrouw G. Hagoort-Groenesteijn, telefoon 0348-501585
mevrouw A. van Duuren-Klerk, telefoon 0348-502087

KERKDIENTEN

Zondag 6 maart 2016

Voorganger (09.30 uur) Ds. D.J. Versloot
Voorganger (18.30 uur) Ds. D.J. Versloot

Voorganger (19.30 uur) ---
Organist (09.30 uur) Jaap van Leeuwen
Organist (18.30 uur) Erick Versloot
Organist (19.30 uur) ---
Ouderling van dienst zr. P.J. Hagoort-Zegwaard
Koster Aaldert & Jannie Kon
Oppasdienst Hellen Hagoort, Eline
Dijkshoorn en Corine de Wit

Kindernevendienst Groep 1 t/m 3 en
groep 4 t/m 6
Kinderlied Wij gaan voor even ...
1^e collecte Jeugd
2^e collecte Onderhoudsfonds
Beamteam (09.30 uur) Frank van Duuren
Beamteam (19.30 uur) ---
Bloemen uit de kerk Riet van Os-Hoogendoorn
(Hof van Waarder 42)

Woensdag 9 maart 2016 Biddag Gewas en Arbeid

Ds. D.J. Versloot

Piet van Rikxoort
br. D. Kasius
Nico & Ria van Esschoten

Kerk

Carl Griffioen

Zondag 13 maart 2016

mevr. N. Dijkstra-Algra uit Houten
Ds. A. Robbertsen uit
Hendrik Ido Ambacht

Hans van Vliet
Piet van Rikxoort

zr. B. de Koning-de Ronde
Aart & Nel van Drie
Heleen Ruizendaal en
Lisette de Koning
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese

Wij gaan voor even ...
Kerk
Diaconie
Sven de Koning

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN!

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.
De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.
In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels gebruikt; u vindt ze in het portaal van de kerk.

RONDONDE EREDIENST

Vanmorgen volgen we het leesrooster met de bloemschikking en het 40-dagen boekje: de Farizeeër en de tollenaar.
De liederen zijn: ELB 226 / Psalm 27: 1 / Psalm 25: 1 en 2 / Lied 939 / ELB 203 / Joh de Heer 133: 1 /

Lied 556: 1, 3 en 5
De lezing is uit: Lucas 18: 9-14

Vanavond is er een zangdienst 'passie en Pasen in de psalmen' waarin de psalmen en psalmbewerkingen rondom passie en Pasen toegelicht en gezongen zullen worden. Neem uw liedboek en de evangelische liedbundel mee, voor gasten liggen exemplaren in het portaal van de kerk.
De liederen zijn: ELB 8 / Psalm 22: 1 en 2 / Psalm 23 / Psalm 139B / Psalm 117a / Psalm 118: 1, 2, 3 en 4 / Psalm 27: 3 en 5 – muziek op vleugel / ELB 7a.
Na afloop staat koffie, thee en limonade klaar en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Van harte welkom!

KINDERNEVENDIENST

"Ik moet lijden, maar ik kan het niet"

In het bijbelverhaal gaat het erover dat de Here Jezus iets heel moeilijks moet doen. Hij ziet daar erg tegenop. Jezus weet dat Hij moet sterven, om het weer goed te maken tussen God en de mensen. Hij vraagt aan de Here God of Hij dit niet hoeft te doen. God helpt Hem door een engel te sturen die Hem kracht geeft. Zo wil Hij ons ook helpen bij moeilijke dingen. We mogen altijd tot Hem bidden en vragen om kracht.

BLOEMLEZING VEERTIGDAGENTIJD

4^e Zondag Veertigdagentijd

Thema: Laetare (Verheug u)

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel.

De één fier rechtop en de ander gebogen.

Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan.

*Schoenen aan
om met hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar leven*

*eigen waan
zet geen stap
naar de ander*

*wie zich buigt
naar God
komt in beweging*

*God
Zet ons op
Onze voeten*

UIT DE GEMEENTE

Huwelijksjubileum

Wim en Cobie Gerding- Bouman (Kon. Julianastraat 9, 3466 LG Waarder) zijn komende week 60 jaar getrouwd. Ondanks hun kwetsbare gezondheid zijn we met hen dankbaar en blij en wensen hen van harte geluk met dit jubileum, samen met hun kinderen en kleinkinderen. We staan er vanmorgen bij stil en zingen hun lievelingslied Johannes de Heer 133:1 (Hij die rustig en stil).

Zieken

Riet van Os-Hoogendoorn (Hof van Waarder 42, 3466 NS Waarder) is weer teruggekeerd naar huis na een langdurig verblijf voor revalidatie in Schuylenburcht. Wij wensen haar sterkte en verder herstel.

Er zijn zorgen rondom de gezondheid van Stijntje Hoogendoorn-Pijnse van der Aa (Prinses Beatrixstraat 14, 3466 LP Waarder). Zij wordt thuis liefdevol verzorgd en er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van haar ziek zijn.

Leen Piek (Prinses Máximalaan 5, 3466 LP Waarder) heeft een operatie aan zijn oog ondergaan. Door complicaties duurt het herstel langer dan verwacht. We wensen hem van harte herstel, sterkte en geduld.

Meeleven

Dinsdag 1 maart overleed toch nog snel en plotseling Adrianus Spek (Prinses Máximalaan 14, 3466 NL Waarder). Na een paar waardevolle weken thuis ging hij over het lijden heen op de leeftijd van 92 jaar. Zaterdag was/is er gelegenheid voor condoleance in 'De Schouw' van 16.00-17.00 uur en maandag is er de uitvaartdienst om 13.00 uur in onze kerk. Het Kurverkoor zal daaraan medewerking verlenen.

ORANIENBAUM

Dit jaar wordt er ook weer een paasgroet naar onze partnergemeente in Oraniënbaum gestuurd. Bij het gezamenlijk koffiedrinken na de kerkdienst van komende zondag 13 maart kunt u in 'De Schouw' de kaart tekenen.

AGENDA

Zondag 6 maart 2016 (20.00 uur)

Belijdeniscatechese (consistorie)

Donderdag 10 maart 2016 (12.00 uur)

Kring 'Omgaan met verlies' (De Schouw)

Met elkaar aan tafel

Vrijdag 11 maart 2016 gaan we 'Met elkaar aan tafel' in 'De Schouw'.

De maaltijd voor alleenstaanden/alleengaanden begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur.

Bijdrage € 5,- per persoon.

Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen tot woensdag 9 maart 2016 bij Heleen van Tol (tel. 502564).

Woensdag 16 maart 2016 (15.00 uur)

Knutselmiddag (De Schouw)

Over een poosje is het zover; onze laatste knutselmiddag in 'De Schouw'! Het is eigenlijk meer een gezellige middag in 'De Schouw'. Je mag knutselen maar je mag ook een spelletje doen.



Dit keer zullen we Palmpasen stokken gaan maken en afsluiten met bingo. De zondag erna zullen we de stokken 'showen' in de kerkdienst. We beginnen dit keer weer om 15.00 uur. Rond 16.30 uur zijn we ongeveer weer klaar. Het is voor alle basisschoolkinderen. Heb je zin om te

komen, stuur dan even een mailtje met je naam (en leeftijd) naar jeugdouders@pknwaarder.nl. Natuurlijk mag je ook komen als je je niet hebt opgegeven. Maar jezelf aanmelden is wel fijn, zodat wij weten hoeveel materiaal wij nodig hebben. Wil je graag helpen, stuur dan ook even een mailtje naar ons.

Tot de 16^e!

Groetjes de jeugdouders