



Nieuwsbrief

Zondag 19 juni 2016

Kleur: Groen

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: mevrouw N.W. Zaal, De Groendijk 32, 3466 NH Waarder, telefoon 0348-501525, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: mevrouw L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief elke week te lezen op: www.pknwaarder.nl
Aanvraag vrijwillige hulpdienst (maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur): mevrouw G. Hagoort-Groenesteijn, telefoon 0348-501585
mevrouw A. van Duuren-Klerk, telefoon 0348-502087

KERKDIENTEN

Zondag 19 juni 2016

Voorganger (09.30 uur)	Ds. D.J. Versloot
Voorganger (18.30 uur)	Ds. D.J. Versloot
Organist (09.30 uur)	Dirk Jan Warnaar
Organist (18.30 uur)	Kees Romijn
Ouderling van dienst	br. D. Kasius
Koster	Aaldert & Jannie Kon
Crèche	Alinda Kooistra, Sonja Seeleman en Leon Seeleman
Kindernevendienst	Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Kinderlied	Wij gaan voor even uit elkaar
1 ^e collecte	Diaconie
2 ^e collecte	Onderhoudsfonds
Beamteam	Frank van Duuren
Bloemen uit de kerk	Bas van Vliet (Prinses Beatrixkade 9)

Zondag 26 juni 2016

Viering Heilig Avondmaal

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Martijn van der Weerd
Piet van Rikxoort
zr. P.J. Hagoort-Zegwaard
Aart & Nel van Drie
Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en Corine de Wit
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Kerk
Thomas Romers

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN!

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels gebruikt; u vindt ze in het portaal van de kerk.

RONDOM DE EREDIENST

Volgende week hopen we met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren. Het is goed je daar bewust op voor te bereiden. Daarom geef ik graag het volgende in overweging: Onze Heer Jezus Christus heeft bij de instelling van het avondmaal gezegd: 'Ik heb er vurig naar verlangd deze maaltijd met jullie te vieren ...'
En: doet dit tot mijn gedachtenis ...

Laten wij dan volgende week aan zijn uitnodiging en oproep gehoor geven door brood en wijn te ontvangen uit zijn hand.

Omdat wij de maaltijd van de Heer tot eer van God en tot opbouw van elkaar en onszelf willen vieren bereiden wij ons voor. De Maaltijd van de Heer is bij uitstek teken van verzoening tussen God en mensen.

Het stelt ons de vraag: is er nog iets wat binnen ons vermogen ligt dat wij goed kunnen maken met elkaar? Schenke God ons de gave van zijn Heilige Geest opdat wij instrumenten mogen zijn van Gods liefde ...

Vanmorgen is er een bijzonder zangdienst: we verwelkomen het koor Chantdante o.l.v. Dirk Jan Warnaar (de Jostiband was te vol geboekt en komt graag later een keer). Tijdens deze dienst is er veel zang en muziek, aan één stuk door (dat noem je zogenaamd blender-liturgie) wisselen het koor en samenzang in allerlei stijlen zich af onder de bezielende (bege)leiding van Dirk Jan Warnaar aan de vleugel en ook orgel.

