



Nieuwsbrief

Zondag 20 november 2016

Kleur: Wit

het licht van Christus, het nieuwe begin, de opstanding.

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst Margreet Bik Tel: 0348- 503405 (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346



KERKDIENTEN

Zondag 20-11-2016 Gedenken en vieren

Voorganger (09.30 uur) Ds. D.J. Versloot
Voorganger (18.30 uur) Ds. W. de Bruin uit Stolwijk
Organist (09.30 uur) Martin Mans
Organist (18.30 uur) Kees Romijn
Ouderling van dienst Br. N. Groot
Kosters Aart en Nel van Drie
Crèche Marina Valkenburg en Jolanda Kooiman
Kindernevendienst Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar
1^e collectie Diaconie
2^e collectie Kerk
Beamteam Carl Griffioen
Bloemen uit de kerk E. den Boer-den Boer, Nieuwerbrug

Zondag 27-11-2016 1^e advent - Doopdienst

Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
René v.d. Hoef
Arie Schueller
br G. Kon
Jannie en Aaldert Kon
Mirjan en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Onderhoudsfonds
Sven de Koning

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk projecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels gebruikt. U vindt ze in het portaal van de kerk.

RONDOM DE EREDIENST

Vandaag is het eeuwigezondag. Kerkelijk oudjaar dat we besluiten met vieren en gedenken.

Ook dit jaar willen we de namen noemen van de kinderen die geboren werden en de namen van de overledenen uit ons midden.

Maar een ieder heeft ook namen van mensen die we persoonlijk willen gedenken.

Dit jaar zullen er steentjes liggen bij de ingang met stiften waarop een naam op een steen geschreven kan worden. Het steentje kan dan tussen de lichten onder / bij het gedachtenispaneel geplaatst worden.

Het is een oud joods gebruik om bij het gedenken van een dode een steen te plaatsen. Merkstenen die de gedachtenis levend houden.

Voor alles geldt: ieder kan een kaars aansteken, of een steen plaatsen, maar uiteraard is niemand daartoe

verplicht. Na afloop mag een ieder de eigen steen mee naar huis nemen en eventueel bij een nabestaande bezorgen.

Na afloop staat koffie, thee en fris klaar en kunnen we elkaar ontmoeten in de Schouw.

Bloemlezing

In de spiegel zien we de glans van de herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren.

In de spiegel zien we het licht dat niet dooft.

De verschillende bloemen in verschillende kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.



Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gezegd, om wat is verzwegen,
de rafels van je hart omdat je bent gesleten
Om je wezen, zwak en sterk,
leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,
wat soms is misgegaan ,de scherven die je maakte.

Onvermijdelijke pijn
voor wie mensen moeten zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om je vasthoudendheid, om angsten in het donker,
de pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten,
je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil
Van wie mensen mogen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt
vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam " Ik zal er zijn".

Blijf geborgen in je naam
Wees als een mens gezegend.
Gonny Luijpers

KINDERNEVENDIENST **"Niet thuis in Egypte"**

Jacob kan in vrede sterven.
Het is goed in zijn familie. Samen begraven ze hun
vader in Kanaän.
Hij geloofde in Gods belofte, dat ze daar eens zullen
terugkeren en wonen. Ook Jozef zelf wil niet in Egypte
blijven, ook al zullen ze een Pyramide voor hem
bouwen en hem eren.
Hij is en blijft een Israëliet.
Hij hoort bij Gods volk. Wat je ook bereikt in je leven
(minister-president, directeur, sportheld) vergeet nooit
dat je in dat alles Gods kind bent.
En dat is wel het belangrijkste.

Doel 1e collecte zondag 20 november; Leger des Heils.

Hulp verlenen en mensen door woorden én daden
vertellen van Gods liefde, dat is het doel van het Leger
des Heils. Zeker in tijden van bezuinigingen in de
(psychiatrische) zorg, is uw steun hard nodig voor deze
organisatie. De diaconie beveelt dit doel van harte bij u
aan. Meer info? www.legerdesheils.nl

Zondag 27 november

Volgende week zondag
beginnen we het nieuwe
kerkelijk jaar mooi met
4 dopelingen:

Eva van den Broek,
Jasmijn Timmerman,
Jurje Markus,
Addy Wichers en in deze
dienst legt Chiel Markus belijdenis van zijn geloof af.



UIT DE GEMEENTE

OMZIEN

Jarigen:

21-11: Mw. F.M. van Os-Hoogendoorn, Hof van
Waarder 42, 3466 NS Waarder, zij wordt 78 jaar.

25-11: Mw. G. Hagoort-Groenesteijn, Mr.P. van
Vollenhovenstraat 10, 3466 LE Waarder, zij wordt 80
jaar.

Laten we maar op Hem vertrouwen
Jezus, Hij zal altijd met ons willen zijn
In vreugde, maar ook in verdriet en pijn
Onze Rots, op hem mogen we bouwen.
Van harte gefeliciteerd.

Zieken:

Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN) is voor therapie onbepaalde
tijd opgenomen in Curium, afd Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.

Wij leven mee met Johanneke den Boer-Pak
(Esdorstraat 9, 3465 JL) haar gezin en familie.

AGENDA:

Vandaag: uit de kerk en na een kopje koffie:
Gelegenheidskoor repetitie t.b.v. kerst
Vanwege de drukte van Martin houden we één
uitgebreide repetitie waar iedereen dan natuurlijk wel bij
moet zijn.

En dan op 25 December weer vroeg beginnen met een
2e repetitie vóór de dienst.

We gaan bekende en 2 nieuwe liederen zingen.
Voor we gaan repeteren drinken we eerst een kop
koffie of thee.

Lijkt het u leuk om (weer) mee te zingen?

U bent dan van harte welkom.

Namens de commissie Vorming & Toerusting
Anneke Albregts.

Maandag 21 november 20.30 uur

Gezamenlijk doopgesprek op Constantijnstraat 5

Donderdag 24 november 9.00-10.30/20.30-22.00 uur

Bijbelleesgroep waarin we met elkaar in gesprek gaan
over de lezingen voor komende zondag o.l.v.
ds. Versloot Van harte welkom daarbij!

Donderdag 24 november:

12.00-13.30 uur

**KRING OMGAAN MET
VERLIES in de Schouw**

Velen zijn bij ons de
afgelopen jaren bepaald bij
het verlies van een liefste.

Ik
mis
Jezus
erg

Dat doet pijn, geeft veel verdriet en een voortdurend heimwee. Maar er is ook troost, kracht, perspectief als het lukt om je verdriet vruchtbaar te maken.

Dat proberen we tijdens de kring omgaan met verlies. In telkens wisselende samenstelling komen mensen om te luisteren of juist hun verhaal te vertellen. Vaak staat een figuur uit de bijbel centraal. Hoe gingen mensen als Abraham, Ruth en Naomi, David om met verlies? Ook in de taal van gedichten, muziek en liederen die we zelf aan kunnen dragen zoeken we handvatten om het verlies te duiden en te verstaan.

Bijzonder waardevol is in de praktijk de inbreng van de deelnemers waarbij mensen veel van elkaar kunnen leren. Je kunt je verhaal kwijt, je kunt ook luisteren naar elkaar.

De kring is wat kleiner geworden – er kunnen mensen bij:

Omdat we ook met elkaar eten is fijn om vooraf even aan te melden:

Van harte welkom! Voor meer informatie: ds. Erick Versloot

Donderdag 24 november voor jongeren tot 18 jaar catechese 19.30-20.30

Ontvangen bijdragen dankstondcollecte

We hebben als kerk de volgende bijdragen ontvangen voor de dankstondcollecte:

01-11 € 100,00
02-11 € 50,00
02-11 € 100,00
03-11 € 100,00
07-11 € 25,00
09-11 € 100,00
11-11 € 100,00

Daarnaast heeft de collecte tijdens de dienst op dankdag een bedrag van € 1.045,00 opgebracht. De dankstondcollecte heeft tot nu toe totaal een mooi bedrag van **€ 1.620,00** opgebracht.

We willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage.
Gert Jan Hagoort

www.PKNWaarder.nl

Marlies de Gier is al jaren onze webmaster.

Marlies wil hiermee stoppen.

We zijn daarom op zoek naar iemand die als vrijwilliger onze webmaster wil zijn.

Als je het zou willen zijn maar misschien nog een cursus of training zou willen hebben hiervoor, dan willen we daar best medewerking aan verlenen.

Wil je onze webmaster worden of meer weten over deze rol, wil je dan contact met ons opnemen?

Ik hoop op veel respons.

Nico Groot (T: 06-23979191,
E: nicogroot@hotmail.com)

KERSTCONCERT BONAVENTURAKERK MET ENSEMBLES MARTIN MANS

Op dinsdag 13 december 2016 zingen de Urker MANS Formatie (13) en de Rotterdamse Vocalgroup VOICE (25) in de Bonaventurakerk in Woerden onder leiding van de bekende Woerdense organist en dirigent Martin

Mans. De groep zangers en zangeressen vertolkt de kerstboodschap met aansprekende arrangementen.

De getalenteerde organist Mark Brandwijk zorgt voor de begeleiding en speelt bovendien enkele kerstimpromprovisaties.

Daarnaast speelt Jantine Kalkman enkele virtuoze trompetsolo's en de koorsolisten Jacqueline Meijer, Gerco Blom en Jan Scheper nemen de solopartijen voor hun rekening.

Twee zangers van de Urker MANS Formatie bespelen, naast hun zang, een herdersfluit en een altviool.

Het programma wordt geopend met een processie door de Urker Mans Formatie waarbij ze uit volle borst 'Komt allen tezamen' zingen en waarbij aan het einde een samenzang wordt ingezet.

De opening wordt vervolgd door tenorsolist Barend Wiltjer die een pakkende bewerking van Stille Nacht ten gehore brengt.

Vervolgens komen kerstliederen aan bod zoals:

Whisper!,

De herdertjes en

The Virgin Mary.

Vocalgroup VOICE brengt tevens klassieke werken ten gehore als: 'Dies Irae' en Lacrymosa van Mozart.

De luisteraar krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld waarin koor- en solozang worden afgewisseld door instrumentale solo's.

Details:

Datum: dinsdag 13 december 2016

Locatie: Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 17,50. Bij reservering en voorverkoop € 16,=.

Kinderen t/m 11 jaar € 5,=.

Leden PCOB, KBO en ANBO € 13,= (op vertoon van pas)

Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of t. 06-25391903

Voorverkoop tevens bij Boekhandel De Hoeksteen, Havenstraat 17, Woerden.