



Nieuwsbrief

Zondag 24 december 2017

Kleur: Paars

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon: 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief te lezen op: www.pknwaarder.nl
Vrijwillige hulpdienst (wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Margreet Bik Tel: 0348- 503405
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENTEN

Zondag 24-12-2017

4^e Advent

22.00 Kerstnachtdienst m.m.v.
Gospelkoor Voice of Bliss

Maandag 25-12-2017

1^e Kerstdag



Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Dhr. C. Hoogendoorn/Amersfoort
Ds. C.M. v.Dis uit Nieuwegein
Hans van Vliet
Tjeerd Kiers
Br. A. van Achterberg
Nel en Aart van Drie
Alinda Kooistra, Karin Delfos,
Naomi van der Laan
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Evangelisatie
Kerk
Matthijs Kooi/Frank van Duuren
Br. en Zr. Hoogendoorn
Pr. Beatrixstraat 14 Waarder

Ds. D.J. Versloot uit Woerden (10.00 uur)

Martin Mans

Zr. J. Bazuin
Gea en Teus Lodder
Linda Markus en Corine de Wit

Kindernevendienst
Kinderlied
1^e collecte
2^e collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kinderen in de knel
Solidariteitskas
Matthijs Kooi

KERKDIENTEN

Dinsdag 26-12-2017

2^e Kerstdag, Familie kerstfeest
m.m.v. Route 77

10.00 uur Jeugdouderlingen/
Kindernevendienst

Zondag 31-12-2017

Oudejaarsdag

Voorganger (09.30 uur)

Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
1^e collecte
2^e collecte
Beamteam

Martijn v.d. Weerd

Ria en Nico van Esschoten
Myrthe Griffioen/Dianne v.d. Broek
Geen nevendienst
Wij gaan voor even uit elkaar
Ter bestrijding van de onkosten
Geen
Frank van Duuren

Ds. Koster uit Spijkenisse

Ds. Hsu uit Baambrugge
Piet van Rikxoort
Martijn van der Weerd
Zr. H. de Koning
Jannie en Aaldert Kon
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Geen
Carl Griffioen

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd. De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

De betekenis van Kerst

Kerst betekent de komst van Christus. Hij is de langverwachte Messias en Redder.
De diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite nam om als mens naar deze aarde te komen.
God koos deze manier om ons, mensen, te redden van zonde en onrechtvaardigheid.

Wanneer we naar het leven van Jezus kijken zien we dit ook juist terug.
Jezus terug in woorden en daden op tegen de onrechtvaardigheid die er in de samenleving aanwezig is.
Daarnaast keek Hij juist wel om naar mensen aan de rand van de samenleving.
De ultieme manier waarop Hij de overwinning op zonde en onrechtvaardigheid haalde was zijn dood aan het kruis.
Kerst is het feest van het Licht.
Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld.
In een vaak zo donkere wereld brengt Hij licht.

THEMA VAN DE BLOEMSCHIKKING: 4^e Advent HET LICHT KOMT DICHTERBIJ

Johannes is geboren en Zacharias krijgt zijn stem terug, nadat hij op een lei duidelijk heeft gemaakt dat het kind Johannes moet heten. De open Amaryllis verbeeld Zacharias. De bloembollen zijn steeds verder uit gekomen, teken van leven, het kind is geboren.

De bloemen er omheen geven de bureu weer, die er getuigen van zijn.

De wereldbol staat erbij, want heel de wereld mag het horen.

En toen het kind kwam,
aarzelde hij niet
maar heeft de naam
Johannes op geschreven
en van Gods Geest vervuld
zong hij het lied van vreugde,
van verlossing en van léven!

KINDERNEVENDIENST 24-12-2017 "Jona en de wonderboom"

Gods liefde geldt voor alle mensen en is onvoorstelbaar groot. Jona heeft daar moeite mee. God leert hem opnieuw een les. Er groeit uit het niets een wonderboom die schaduw geeft in de hitte. Jona is blij. Dezelfde boom raakt hij ook weer kwijt. Jona is boos en verdrietig over het verdwijnen van de boom. God zegt; 'Weet je Jona. Jij hebt verdriet omdat je deze wonderboom moet missen, zonder dat jij er iets aan deed is hij gegroeid en nu hij is doodgegaan.

Maar jij vindt het niet erg dat alle mensen in Nineve dood gaan? Jij vindt die boom belangrijker? Jij vindt het niet fijn dat ik goed ben voor de mensen in Nineve.

Je moet juist blij zijn dat de mensen in Nineve spijt hebben van hun verkeerde dingen.

Ik houd van alle mensen, Jona!

THEMA VAN DE BLOEMSCHIKKING: Kerst DE GEBOORTE VAN JEZUS

Maria en Jozef zijn in een stal in Bethlehem.

God zoekt mensen overal op, zelfs in een stal.

Het licht schijn nu overal. De bloembollen zijn open: het kind is geboren.

In de stal stro, de witte lolie daarin verbeeld het kindje in de kribbe. Maria (de blauwe bloem) en Jozef (de witte roos) staan er omheen.

Voor de stal op het mos, de herders, de kleine witte bloemetjes, met daarom heen de schapen.

En de engelen, de zilveren kralen.

Laar ons hart een stal zijn
Laat uw licht ons bezielen,
Licht van ons leven
Geschonken in een kind
Richt ons kijken
Leer ons zien.

KINDERNEVENDIENST 25-12-2017 "Jezus wordt geboren"

Jona heeft veel van Gods liefde mogen zien, voor hemzelf en voor anderen. Ondanks zijn zonde leerden veel mensen door Hem de HEER beter kennen.

Denk aan de scheepslieden en de mensen in Nineve.

Hun leven en dat van Jona is veranderd.

Wij hebben ons voorbereid op het Kerstfeest door naar Jona te kijken en van hem te leren.

Vandaag vieren we dat de Zoon van God, het Kind van Maria, wordt geboren.

Nu verandert het leven voor heel de wereld, voor iedereen die in Hem wil geloven. God houdt oneindig veel van ons. Kijk maar in de kribbe!

UIT DE GEMEENTE

Jarig:

29-12: Zr. G. Meijer, Mr.P.van Vollenhovenstraat 7, 3466 LE Waarder, zij wordt 71 jaar.

31-12: Br. G. Nap, Pr. Marijkestraat 11, 3466 LK Waarder, hij wordt 82 jaar.

Ieder jaar opnieuw wensen we elkaar een gelukkig nieuw jaar, maar waar hangt dat geluk van af?

Het oude, het leven buiten Christus, is voor zijn geluk afhankelijk van fijne, gunstige factoren.

Dat leven is egocentrisch.

Het nieuwe, het leven binnen Christus, heeft een bron die je altijd gelukkig maakt.

Wat kenmerkt het nieuwe leven? Het wordt jaar in, jaar uit, voortgestuwd door een onvermoeibare motor: de liefde van Christus.

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

Omzien

Blij en dankbaar zijn Br. en Zr. J. Hoogendoorn, Pr. Beatrixstraat 14, 3466 LP Waarder, dat de uitslag over de gezondheid van br. Hoogendoorn is meegevallen.

Zr. Hoogendoorn is kort geleden gevallen maar ook met haar gaat het weer aardig goed.

Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen. Jesaja 46: 4.

Br. A. den Boer, Laageind 23, 3465 KG Driebruggen, is enige tijd geleden lelijk van de trap gevallen. Hij heeft daarbij zijn bekken gebroken en is opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens het onderzoek stuitte de arts op een zeer slechte ader die ze meteen hebben hersteld.

Nu is hij naar huis gekomen om te revalideren.

De weg van revalidatie en therapie zal zeer geruime tijd in beslag nemen. Wij wensen hem geduld en Gods helende nabijheid toe.

Meneer Seeleman is nog steeds aan het revalideren in de Ronssehof, Ronsseweg 410, kamer 346B, 2803 ZX Gouda. We leven met hem mee en wensen hem geduld en Gods nabijheid toe.

We denken aan Corrie Nap en haar man Hage en bidden hen toe dat God hen moed en kracht geeft in leven en sterven. "Wees niet bang want ik ben bij je, vrees niet want ik ben je God." (Jes.41:10a)

Hartelijk dank

Wij hebben deze week positief nieuws gehad! Arry hoeft geen chemo meer! Via deze weg willen wij een ieder bedanken die op zijn of haar manier medeleven heeft betoond.

Door onder andere gebed, kaarten en eten koken.

Hartelijk dank daarvoor!

Groetjes Arry Angelique Ardjun en Arvin.

Oproep voor het inleveren van kopij voor de "Uit eigen Kring"

Inleveren kan per mail : kring@pknwaarders.nl

Uiterste inleverdatum 31 december 2017.

Inleveren graag op A5 formaat Lettertype: Century Gothic.

Hartelijke groet van Elske

