



# Nieuwsbrief

Zondag 26 november 2017

Kleur: Wit

Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen ,telefoon: 0348-502006,  
e-mail: scriba@pknwaarder.nl  
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl  
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl  
Beamerteam: e-mail: [beamerteamwaarder@gmail.com](mailto:beamerteamwaarder@gmail.com)  
Nieuwsbrief te lezen op: [www.pknwaarder.nl](http://www.pknwaarder.nl)  
Vrijwillige hulpdienst Margreet Bik Tel: 0348- 503405 ([wdvrijwilligersdienst@gmail.com](mailto:wdvrijwilligersdienst@gmail.com))  
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531  
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

## KERKDIENTEN

### Zondag 26-11-2017 Gedenken en vieren

### Zondag 3 december 2017 1<sup>e</sup> Advent



Voorganger (09.30 uur)  
Voorganger (18.30 uur)  
Organist (09.30 uur)  
Organist (18.30 uur)  
Ouderling van dienst  
Kosters  
Crèche

Ds. P.J. van Midden/Bergambacht  
Ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra  
Piet van Rikxoort  
Martijn v.d. Weerd  
Br. G. Kon  
Gea en Teus Lodder  
Britt Bloemheuvel, Nicole v.  
Schajik, Brittney Pater  
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kerk  
Onderhoudsfonds  
Sven de Koning  
Fam. v. Esschoten, Wilgenlaan 1

Dhr. J.P. Karstens uit Den Haag  
Ds. W.M. Schraven uit Lopik  
Kees Romijn  
Johan Kooiman  
Br. J. de Groot  
Ria en Nico van Esschoten  
Marina van Valkenburg, Jolanda Kooiman,  
Mirthe Griffioen  
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kerk  
Evangelisatie  
Ellen Hagoot

Kindernevendienst  
Kinderlied  
1<sup>e</sup> collecte  
2<sup>e</sup> collecte  
Beamteam  
Bloemen van de kerk:

## HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk projecteerd.

De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

## RANDOM DE DIENSTEN

Vandaag is het eeuwigheidszondag.  
Kerkelijk oudjaar dat we besluiten met vieren en gedenken.

We noemen de namen van de kinderen die geboren werden.

God, de Schepper, begin van je leven  
niet slechts even, maar voor altijd.

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de gemeenteleden die het voorbije (kerkelijk) jaar zijn gestorven.

In deze dienst noemen wij hun namen.

Want ook al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden, in geloof en in herinnering.

We staan met de hele gemeente om de nabestaanden heen en delen hun verdriet.

Onze namen staan geschreven, in de holte van uw hand, als een teken dat ons leven in U, Heer, is ingeplant.

Steeds als U uw handen opent, zien uw ogen ons weer aan en gedenkt U uw belofte, een volkomen nieuw bestaan.

Laat ons in de stilte groeien, totdat op de jongste dag onze namen open bloeien, op uw goddelijke gezag. Dan gebeurt wat wij nu dromen, dat wij in uw louter licht, tot U nader mogen komen, aangezicht tot aangezicht.

Maar een ieder heeft ook namen van mensen die we persoonlijk willen gedenken.

Er liggen steentjes bij de ingang met stiften waarop een naam op een steen geschreven kan worden.

Het steentje kan dan tussen de lichten onder/bij het gedachtenispaneel geplaatst worden.

Het is een oud joods gebruik om bij het gedenken van een dode een steen te plaatsen.

Merkstenen die de gedachtenis levend houden.

Voor alles geldt: ieder kan een kaars aansteken, of een steen plaatsen, maar uiteraard is niemand daartoe verplicht.

Na afloop mag een ieder de eigen steen mee naar huis nemen en eventueel bij een nabestaande bezorgen.

Na afloop staat koffie, thee en fris klaar en kunnen we elkaar ontmoeten in de Schouw.

## BLOEMLEZING

### THEMA: GODS NABIJHEID

De kaarsen die zijn aan gestoken symboliseren dat de overledenen hun aardse huis hebben verlaten en zijn opgenomen in het Licht van de Eeuwige.

De rode rozen die de nabestaande verbeelden.

Rood als kleur voor de liefde en lijden, verdriet om de gestorvenen. De witte rozen verbeelden de overledenen, uit ons midden maar nog wel verbonden. De twee bogen met klimop betekenen dragen en steunen door Gods trouw en de gemeente.

In verbondenheid met de Levende die ons voorgaat in de nacht, die is, die was en zal zijn, onze schuilplaats bij nood, die ons draagt in de palm van zijn hand, staan we hier met ons verdriet.

In zijn Licht gedenken we de gestorvenen, gedenken we allen, die we uit het oog maar niet uit het hart verloren hebben. We zien uit naar het Licht dat ons verbindt in dood en leven.

## KINDERNEVENDIENST

### “Wees waakzaam”

Deze zondag is de laatste zondag voor Advent, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In veel gemeenten worden op deze dag de namen genoemd van mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Jezus zegt in het verhaal vandaag: Ik ga naar de hemel, maar eens kom ik terug. Dan komt het grote feest van God. Dan wordt alles nieuw en mooi.

Je kunt het zien, want er gebeuren veel erge dingen op aarde. En je kunt het horen, als je goed luistert naar wat in de Bijbel staat.

## UIT DE GEMEENTE

### Jarig:

29-11: Br. H.P. Hagoort, de Groendijck 21, 3465 JB Driebruggen, hij wordt 71 jaar.

29-11: Zr. I.C.J. Gorissen-Markus, Hoogeind 38, 3465 HC Driebruggen, zij wordt 72 jaar.

02-12: Br. G.Dijkstra, Pr. Bernhardstraat 62, 3466 LV Waarder, hij wordt 74 jaar.

Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. 1 Kronieken 16:34

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

### Omzien

Met br. L.H. Seeleman, W. Poolmanstraat 4, 3465 JX Driebruggen, gaat het een stuk beter.

Hij heeft nog wel pijn, maar dinsdag gaan ze hem opereren aan zijn been en enkel.

Hij ligt in het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, Afd. Chirurgie C1.

Want in God is kracht, 2 kronieken 25:8.

Wij wensen hem geduld en Gods helende nabijheid toe.

We willen iedereen bedanken die met ons meeleeft in de vorm van bezoekjes, telefoontjes, kaartjes, bloemen en gebed. Op dit moment gaat het redelijk goed.

We stellen bezoek zeer op prijs maar vragen u vooraf even te bellen.

Hartelijke groeten Corrie en Hage Nap

## Data Bijbelkring ochtenden

Ds. Piet van Midden is bereid gevonden om gedurende de periode dat wij geen vaste predikant hebben, de maandelijkse Bijbelkring ochtenden te leiden.

Daar zijn we erg blij mee!

Het is, als vanouds op donderdagmorgen in de Schouw van 9.00- 10.45 uur.



De komende 2 data zijn:

30-11: Thema: “Als God scheidt en als mensen scheppen”.

21-12: Thema: “Kerst: waarom naar de kerk gaan?”

Allen van harte uitgenodigd!

Van de Commissie V&T:



## Sinterklaasfeest

Gaat u binnenkort Sinterklaasfeest vieren en u vindt het leuk als onze Zwarte Pieten bij u langskomen om de kinderen een onvergetelijke sinterklaasavond te bezorgen?

Dat kan, hieronder wat mogelijkheden:

- Sinterklaas met 2 Pieten voor 20 minuten kost € 30,- inclusief strooigoed.
- 2 Pieten voor 20 minuten kost € 20,- inclusief strooigoed.
- Meer Pieten of een langer bezoek is tegen een meerprijs mogelijk.

Wij komen langs op 2 of 5 december 2017 (andere dag is in overleg mogelijk).

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:

Sven de Koning: 06- 41 53 72 19

Isa de Koning 06- 21 46 98 07