



# Nieuwsbrief

Zondag 27 augustus 2017

Kleur: Rood

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com  
Scriba: Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen, telefoon: 0348-502006, e-mail: scriba@pknwaarder.nl  
Beheerder: Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl  
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl  
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com  
Nieuwsbrief te lezen op: [www.pknwaarder.nl](http://www.pknwaarder.nl)  
Vrijwillige hulpdienst: Margreet Bik Tel: 0348- 503405 ([wdvrijwilligersdienst@gmail.com](mailto:wdvrijwilligersdienst@gmail.com))  
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531  
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

## KERKDIENTEN

Voorganger (09.30 uur)  
Voorganger (18.30 uur)  
Organist (09.30 uur)  
Organist (18.30 uur)  
Ouderling van dienst  
Kosters

Crèche  
Kindernevendienst  
Kinderlied  
1<sup>e</sup> collecte  
2<sup>e</sup> collecte  
Beamteam  
Bloemen van de kerk:

### Zondag 27-08-2017

#### Bevestiging ambtsdragers Afscheid Ds. Versloot

Ds. D.J. Versloot  
**15.00 uur Afscheidsdienst**  
Tjeerd Kiers  
Martin Mans  
Br. N. van Esschoten  
Jannie/Aaldert/Nel/Aart/  
Ria/Gea/Teus  
Linda Markus en Corine de Wit  
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Zweo  
Bloemenfonds  
Frank van Duuren  
Fam. Kasius, de Groendijck 29

### Zondag 03-09-2017

Ds. Y. Hsu uit Baambrugge  
Ds. M.J. Zandbergen uit Waddinxveen  
Martin Mans  
Arie Schüller  
Zr. J. van Diejen  
Jannie en Aaldert Kon

Annemaria Kooi en Dianne v.d. Broek  
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  
Wij gaan voor even uit elkaar  
Kerk  
Zweo  
Carl Griffioen

## HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN

Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter ondersteuning op het scherm voor in de kerk geprojecteerd.  
De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om zo met elkaar de dienst te besluiten.

## RONDOM DE DIENSTEN

Vanmorgen mogen we stil staan bij afscheid en bevestiging van ambtsdragers en de bediening van Gretha Bregman – Hoving als kerkelijk medewerkster.

De ochtenddienst zal door een korte voorbereiding en overdenking niet langer duren dan een gewone ochtenddienst.  
Het is erg fijn als we dit weekend ook de tijd nemen om de scheidende ambtsdragers te bedanken voor hun trouw, inzet en toewijding en de nieuwe begroeten.



Na afloop kunnen wij bij koffie en thee en limonade elkaar ontmoeten.

Vanmiddag is er een dienst waar met recht muziek in zit.  
Een dienst waarin de dankbaarheid overheerst voor de waardevolle tijd waarin we met elkaar verbonden zijn geweest. En: gedeeld blijft gedeeld!

### Bevestiging/afscheid ambtsdragers:

De kerkenraad is blij en dankbaar dat zij een aantal mensen bereid hebben gevonden om zitting te nemen in de kerkenraad:  
Gerrit de Koning Sr./Wim van Duuren/Hanny de Koning als ouderling (Arie van Achterberg en Jetty Bazuin hebben besloten nog 1 jaar te blijven als ouderling)  
Joke Postma als diaken (Heleen van Tol heeft besloten nog 1 jaar te blijven)  
Jan de Groot als ouderling kerkrentmeester (Nico Groot heeft besloten nog 1 jaar te blijven)  
Tim van Os als jeugdouderling

### Aftredend zijn:

Co van Duuren, Mijnie van Esschoten en Rob Kastelein als ouderling.  
Rineke Bode als diaken, Rien Schakel als ouderling kerkrentmeester en Bianca de Koning als jeugdouderling:

U, die door Hem zelf geroepen bent,  
Hebt heel veel talent.  
Jeugdouders, ouders, kerkrentmeester of diaken,  
voor u komen in de komende jaren mooie taken.  
Moeilijke en gemakkelijke opdrachten  
zullen op u wachten.  
Weet u, daarbij gesterkt door de zegen van de Heer,  
Hij gaat met u mee, keer of keer.  
Hij leidt u op alle wegen,  
Als het goed gaat of al valt er iets tegen.  
Daarnaast zullen wij als gemeente beloven,  
Oprecht in uw talenten te geloven.  
Wij hebben u gekozen omdat u geschikt bent,  
Daarom staan we stil bij dit geweldige moment.  
Wij wensen u Gods liefde, zegen en kracht,  
Bij alles wat u in de toekomst wacht.  
U staat daarin niet alleen,  
Want wij staan liefdevol om u heen.

### **KINDERNEVENDIENST**

#### **“Jeremia en de last van de HEER”**

De Judeeërs vinden het prettig om te horen wat ze zelf ook vinden. Maar als Jeremia namens de Here God zegt dat hun manier van leven niet goed is. Dan worden de Judeeërs boos op God. Ze zeggen dat God hen niet lastig moet vallen. De HEER reageert daarop door te zeggen, dat Juda lastig is en dat hun leven alleen bedorven vruchten oplevert. Als je lekkere vruchten wil, een goed leven, dan moet je denken:  
God weet wat ik nodig heb, Hij zegt dit niet zomaar. Hij wil ons juist helpen om steeds meer kind van God te worden..

### **UIT DE GEMEENTE**

#### **Jarig:**

**29-08: Mw. W. Vliet-van Zwieten**, Kerkweg 28 3465 JJ Driebruggen, zij wordt 75 jaar.

**03-09: Mw. J.C.Kiela-Kastelein**, Hoogeind 22, 3465 HB Driebruggen, zij wordt 74 jaar.

God is geen God die schiep en nu laat varen; Hij houdt nog altijd alles in Zijn hand.

Dat maakt dat je je ten diepste geen zorgen hoeft te maken. Vertrouw op Hem. Steun op Zijn zorg.  
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

### **OMZIEN**

Deze week hoorde Dhr. G. van der Neut (Bernhardstraat 23, 3466 LR Waarder) dat een kwaadaardige ziekte in zijn longen is geconstateerd. Een grote schok voor hem, Alie en hun gezin en familie. Binnenkort verneemt hij welke bestrijding van de ziekte mogelijk is.  
Wij denken aan hen.

Mw. S.van Vliet – van der Klis (Doormanstraat 5, 3465 KD Driebruggen) kwam ongelukkig ten val en brak haar elleboog. Dinsdag wordt zij geopereerd.  
Wij leven met haar mee.

Mw. De Bruin – Demeris (Wulverhorst, Prins Bernhardstraat 2, 3421 JD Oudewater) brak afgelopen week haar pols en moet een lange tijd van herstel tegemoet zien en wensen haar geduld en herstel.

Mw. N. Nap - van Woudenbergh (J. Bijlhof 16, 3466 NW Waarder) wordt komende week geopereerd in Nijmegen aan haar heup.  
Van harte wensen wij haar sterkte, vertrouwen en een goed herstel.

### **Huwelijk**

Richard van Valkenburg en Manon Kruijt (Kosterdijk 13 B 3466 LD) gaan vrijdag 1 september trouwen. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk tijdens een kerkdienst in de Hervormde Kerk van Zegveld die aanvangt om 14 .00 uur. We zijn daarbij van harte welkom. We wensen hen een blijde dag en gezegende toekomst samen.

### **Oproep voor het inleveren van kopij voor de “Uit eigen Kring”**

Inleveren kan per mail : [kring@pknwaarder.nl](mailto:kring@pknwaarder.nl)  
Uiterste inleverdatum 1 september 2017.  
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype:  
Century Gothic. Hartelijke groet van Elske

### **Basiscatechisatie**

Beste jongens en meisjes van groep 6 , 7 , 8 van de basisschool en klas 1e van het voortgezet onderwijs. Zondag 27 augustus beginnen we weer met de basiscatechisatie en dan gewoon weer om de 2 weken. Tot en met zondag 10 september zijn ook de kinderen die naar de 2e klas van het voortgezet onderwijs gaan welkom. Op zondag 10 september willen we met elkaar afscheid nemen van de kinderen die naar de 2e klas van het voortgezet onderwijs gaan en doen dit na de kerkdienst, dit zal tot ongeveer 14.00 uur duren. Natuurlijk vinden wij het ook leuk om jullie allemaal weer te zien  
Joke, Carel, Peter en Rob



### **Oproep voor het startweekeind.**

Het organiseren van het startweekeind komt niet meer alleen op de schouders van V&T te liggen, maar zijn de taken nu wat verdeeld . Zo ook de startzondag: die wordt nu ingevuld door de ZWEO-commissie.  
Wij hebben dit keer gekozen voor een High Tea. En om de kosten daarvan wat te drukken, hebben wij uw/jouw hulp hard nodig om deze middag zo gezellig en lekker mogelijk te maken en wordt er door ons gevraagd of u/jij voor deze middag ook wat wil maken e/o bakken. Daarom staan er zondag 3 en zondag 10 september 2 commissieleden na de dienst bij de uitgang met intake-lijsten, zodat u uw naam daarin kunt vullen bij een hapje die u wil gaan maken voor die middag.  
Want vele handen maken licht werk toch?

Met elkaar maken wij er een gezellig weekeind van.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
De ZWEO – commissie.

### **Activiteit voor de jeugd op 15 september (startweekend)**

We willen het nieuwe seizoen spectaculair starten met elkaar! We gaan dit jaar naar de Uithof, waar we gaan skiën en ... de rest verklappen we nog niet.

Zorg ervoor dat je warme kleren mee hebt voor het skiën en handschoenen. En neem ook je zwemspullen mee. We vertrekken om 18.30u en om 24.00u is het programma afgelopen.

Voor wie? Jeugd vanaf de middelbare school.

Geef je voor 1 september op via  
jeugdouders@pknwaarder of stuur een berichtje  
naar Maartje: 0620253957

### **STARTWEEKEND – activiteit voor de kinderen van de basisschool**

Vrijdag 15 september is er weer een gezellige middag / avond voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool.

We hebben een leuk programma met binnen en buiten activiteiten en we gaan ook met elkaar eten.

We starten om 17.00 uur en om 20.00 uur mogen jullie weer opgehaald worden. We willen graag weten hoeveel kinderen er zullen komen.

Geef je daarom uiterlijk 11 september op bij:  
Sonja Seeleman (familieseelman@hotmail.com of  
0348-502565)

Laura van der Laan (ronald-laura@tele2.nl of 06-  
24412800)

### **Bericht aan ouders**

- i.v.m. de activiteiten is het echt van belang om uw kind(eren) op te geven. Zonder opgave bestaat de kans dat uw kind niet mee kan doen.

- Voor bij de activiteiten is extra hulp altijd welkom.

Wilt u komen helpen, geeft u dit dan aan ons door.

Wij hebben er zin in, tot 15 september!!

Sonja, Els en Laura



### **AFSCHEID**

Dan is het zover, het afscheid.  
Uit het oog maar niet uit ons hart.

Ds. Versloot heel hartelijk bedankt dat u als predikant 12 jaar lang met ons wilde optrekken! Dat heeft de gemeente gebouwd en is velen tot grote zegen geweest.

We mochten genieten van heel veel mooie muzikale momenten en uw enthousiasme werkte aanstekelijk.

Als God ons leidt geeft dat vertrouwen voor de toekomst, ook als wij als gemeente en predikant afscheid van elkaar nemen.

Hartelijk dank voor alles wat u heeft gegeven en wat we met elkaar mochten delen aan inspiratie en geloof.

Terugkijkend kunnen we de weg zien die God met ons is gegaan, vooruitkijkend vertrouwen we erop dat Hij ons ook de juiste weg wil wijzen.

Wij zijn ons er van bewust dat we de volgende stap niet zonder Gods leiding kunnen zetten en hopen dan ook dat we elkaar in onze gebeden willen blijven gedenken.



Gods zegen bij de nieuwe taak die voor u ligt.

Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten.....