

# **Uit eigen kring**



## Inhoud

Van de redactie.....	3
Een persoonlijke noot.....	4
Over de mogelijkheid om kinderen op te dragen tijdens de eredienst	7
Kloosterbezoek op dinsdag 29 maart 18.15uur.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Ontdek de schat in kinderbijbels .....	11
'S zondags ga ik naar de kerk.....	12
Kort verslag van de vergadering van de protestantse classis Gouda .....	14
College van Kerkrentmeesters.....	17
Verjaringsfonds 2015.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Paaspuzzel.....	23
Oppasrooster.....	24
Oranienbaum.....	22
Concert vader en zoon Mans.....	23
Promising Voices Paaszang .....	24
Oikocredit .....	25
Wij gedenken: Dirk Aris Anker 1934-2016....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Wij gedenken: David Van Bunnik – 23 JANUARI 2016.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Wij gedenken: Tiny Petersen – Van Zuilen 1930-2016.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Wij gedenken: Nanne Van Eijk 1931-2016 ...	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>

Wij gedenken: Janus Spek 1923-2016..... **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**

Kerkdiensten .....29

## Van de redactie

Heeft u het voorjaar geroken de afgelopen weken?

Als je in de tuin kijkt zie je het nieuwe leven alweer.

Ook in de natuur is het "Pasen", het dode hout vertoond nieuw leven.

Wij leven naar Pasen toe, ieder op zijn eigen manier. *Samen* kunnen we naar Pasen toeleven door de samenkomsten in de lijdensweek bij te wonen. Deze diensten zijn altijd intens. Met een bijzonder karakter.

Er zijn ook weer tal van andere activiteiten, waar u naar toe kunt gaan. We hopen u te ontmoeten!

Wij wensen u goede paasdagen toe.

Kopij voor de volgende "Uit eigen kring" kunt u per mail: [kring@pknwaarder.nl](mailto:kring@pknwaarder.nl), inleveren tot uiterlijk 1 mei. Lettertype Century Gothic, lettergrootte 11.

Hartelijke groet van de redactie

Gea van Esschoten

## Een persoonlijke noot

### Uit het dagboek van een herdershond

Op één van de spaarzame winterse zondagen waren we met tientallen dorps/geloofsgenoten in de Anfriduskerk in Amersfoort . Daar ontving Selena al Soleiman en haar nichtje Cecilia en neefje Theodore de heilige doop tijdens een Syrisch – Orthodoxe kerkdienst.



De fraaie 100-jarige kerk (in elk geval nog open tot 2020, met bisschoppelijke permissie) biedt naast een geestelijk thuis aan zo'n 150 kerkgangers per weekend ook maandelijks onderdak aan Indonesische katholieken en Syrisch Orthodoxe kerkgangers tijdens de zondagmiddagen.

Als wij arriveren is de heilige dienst (zoals zij dat noemen) al aan de gang. De koster zorgt ervoor dat de kerkgangers die nog steeds binnendruppelen met eerbied en in stilte de ruimte betreden.

Priester Nicolas, woonachtig in Hengelo, wiens parochie reikt van midden Nederland tot een stuk in Duitsland leidt de dienst voor circa 70 gelovigen.

Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd en de kinderen zijn er dus ook bij, lopen soms wat rond, tijdens de dienst die 3 uur duurt. Daarna volgt de doopplechtigheid die vervolgens ook nog 1 1/2 uur duurt ('wat maken wij ons er gemakkelijk van af', zegt mijn een buur, een

andere fluistert met een knipoog: 'jij verdient het maar gemakkelijk!').

In die tijd is de priester bijna onafgebroken aan het woord, lezend, reciterend, zingend, prekend. Allerlei rituelen worden voltrokken. De taal is onherkenbaar, de rituelen niet. Tijdens de doop – in 3 bedrijven – legt de koster tussendoor uit in Nederlands wat er gebeurt. Eerst is er de presentatie, uitleg, dan de vragen (alleen de peter of meter geeft antwoord – bij de verzaking van het kwade, gericht op het westen, bij de geloofsbelijdenis, trouw aan Christus gericht op het oosten).

De kinderen worden vervolgens weer weg gebracht en komen naakt in een wit badlaken terug. De priester heeft inmiddels een doopschort, controleert de temperatuur, laat meer warm water halen, en de kinderen gaan in handen van de priester driemaal kopje onder. 'Mooi compromis', zegt mijn andere buurman die tot een evangeliegemeente hoort – 'ze dopen kinderen met



onderdompeling'. Ik knik en de kinderen komen krijsend boven water. 'Volgens mij geven de kinderen de voorkeur aan besprenkeling' antwoord ik met een lach.

Het haar van de kinderen wordt geknipt door de priester: je legt je oude leven, je eigen kracht af om met nieuw leven in de kracht van Christus op te staan. En weer gaan de kinderen met de peter of meter even weg.

Dan vindt het derde onderdeel plaats: De kinderen komen terug in een prachtig nieuw doopkostuum. De priester roept een iedereen op om te leven uit de vergeving van Christus. De pasgeborenen ontvangen direct de eerste communie: een lepel met wijn vermengd met brood wordt hen met een lepel op de

tong gelegd. Wij ontvangen een doopkaars en geven het licht aan elkaar door. De priester gaat ons voor en wij volgen rondom de doopvont en vervolgens de kerk helemaal rond. We vormen zo een cirkel als teken van de gemeenschap met Christus en de verbondenheid met elkaar – als een cirkel, dus zonder einde.

Aan het einde van de viering spreek ik in overleg nog 'ons' doopgebed uit en geef een zegenbede mee.

Dan begint de ontmoeting met de familie in de gemeentenzaal. Allerlei lekkers wordt uitgedeeld, de familie al Soleiman heeft 2 dagen in de keuken gestaan om de heerlijkheden te bereiden. Vol indrukken reizen we terug naar Waarder; een ervaring rijker en ik denk aan een lied:

*In Christus is noch west noch oost  
in Hem noch zuid noch noord  
Eén wordt de mensheid door zijn troost  
de wereld door zijn Woord*

ds Erick Versloot

PS over de inspirerende permanente educatie die ik onlangs volgde wil ik nog wat schrijven, maar gezien de hoeveelheid bijdragen wacht dat tot een volgende keer

## Over de mogelijkheid om kinderen op te dragen tijdens de eredienst in het midden van de gemeente

### AANLEIDING

Onlangs kreeg een wijkouderling op huisbezoek de vraag van zeer betrokken jonge mensen uit de gemeente of er ruimte is om een kind 'op te dragen' in de gemeente. We willen hun vraag serieus nemen en zijn daarover als kerkenraad in gesprek gegaan.



### BIJBELS-THEOLOGISCHE NOTITIES

In onze traditie kennen we de kinderdoop. Het verbond van God met ons en onze kinderen ontvangen we als teken en zegel bij de doop als kind. Bijbels-Theologisch kun je zeggen dat de besnijdenis uit het Oude Testament als teken van het oude verbond in het Nieuwe Testament een vervolg krijgt in het teken van de doop van kinderen. Al voordat wij iets kunnen presteren biedt God ons zijn onvoorwaardelijke liefde aan. De kinderen worden gedoopt op grond van het geloof van hun ouders. Vandaar dat wij hechten aan het principe dat tenminste één van de ouders belijdend lid is van onze gemeente. Bij deze doop hoort ook de belofte van ouders én gemeente om het kind christelijk op te voeden opdat het kind de doop leert beamen.

In meer evangelische stromingen, bij baptisten hecht men aan de doop op grond van het geloof op volwassen leeftijd. Kinderen worden wel opgedragen in de gemeente.

Bijbels-theologisch heeft men als argumenten: Jezus zegende kinderen (Lukas 18:15-17). Jezus omarmde de kinderen (nam hen dicht bij zijn hart), legde hen de handen op, zegende ze (sprak ze

het goede van God toe). Jezus werd zelf naar Joods gebruik als eerstgeboren zoon in de tempel als baby aan God opgedragen (Lukas 2:22-24). Op 30-jarige leeftijd koos Jezus er zelf voor om zich door Johannes de Doper in de Jordaan te laten dopen (Lukas 3:21-22).

## OVERWEGING

We hechten in onze kerkgemeenschap aan de kinderdoop als teken van het verbond tussen God en mensen. We gaan NIET het gesprek aan om hierin verandering te brengen.

WEL krijgen we de vraag of we RUIMTE willen geven aan mensen die zich thuis voelen in onze gemeente en een voorkeur hebben om hun kind op te dragen aan God, te laten opgroeien in de gemeenschap van de kerk en de belofte af te leggen dat zij het kind christelijk willen opvoeden. Voor de goede orde: de kerkorde laat hierin de plaatselijke gemeente vrij om het beleid plaatselijk te bepalen.

## VORM

Het is van belang dat naar iedereen toe duidelijk wordt dat het opdragen van kinderen naar inhoud en vorm afwijkt van de kinderdoop.

Bij opdragen ligt het voor de hand om rondom de voorbeden een moment te kiezen waarop het kind wordt getoond aan de gemeente, een zegenbede uit te spreken en ouders krijgen de gelegenheid een (persoonlijke) belofte uit te spreken en we kunnen hen daarbij een zegenbede toezingen. Er zijn wezenlijke verschillen: bijvoorbeeld geen doopjurk, geen moment aan het begin van de dienst (doop als teken van het begin), geen dooptekst, geen doopkaart, geen doopkaars, en bij ons ook geen naam op het 'doop'paneel.



## PROCEDURE

Als kerkenraad hebben we na een open gesprek unaniem ingestemd met de mogelijkheid om ruimte te geven aan het opdragen van kinderen tijdens de eredienst.

Over dit voorgenomen besluit willen we met de gemeente in gesprek gaan tijdens de jaarlijkse gemeenteavond op 13 april. Als er over dit onderwerp vragen leven vinden we het fijn als u dit al van tevoren kenbaar maakt bij wijkouderling of predikant.

Nadat de gemeente is gehoord zal er in mei door de kerkenraad een definitief besluit worden genomen.

Namens de kerkenraad, ds Erick Versloot

### **p.s.**

Aangezien er in onze gemeente niet alle kinderen worden gedoopt (7 van de 19 in 2015) zijn we ons ook gaan bezinnen op de vraag of én hóe we hen registeren. Immers, kinderen die niet gedoopt zijn krijgen nu geen uitnodiging voor bijv de kindernevendienst of het jeugdwerk. Hen wel registeren betekent dat we daarvoor een modus vinden in het jaarboekje van M = meegeregistreerd of G = geboortelid. Dat betekent ook dat wijkouderlingen met wellicht terugwerkende kracht in hun wijk nagaan of er al kinderen zijn die uit eerdere jaren deze vermelding kunnen krijgen. Overigens – de kerkorde (artikel III.4,5) schrijft voor deze kinderen te registeren (niet als lid maar) als behorend tot de gemeenschap der kerk. We hebben unaniem besloten dit dan ook te gaan doen per direct.

## KLOOSTERBEZOEK OP DINSDAG 29 MAART 18.15uur

In het kader van vorming en toerusting bezoeken we inmiddels traditiegetrouw het klooster van de Passionisten in Haastrecht in de tijd rond Pasen. Een telkens weer indrukwekkende ervaring. We vertrekken per auto om 18.15 uur vanaf de kerk naar Haastrecht waar we uiterlijk 18.45 uur worden ontvangen door de abt, pater Leo Bos.



Deze vrome en vrolijke collega zal ons begeleiden naar de kapel waar om 19 uur het Psalmgebed begint dat een kwartier duurt. Daarna volgt er een stilte van een kwartier waarin je kunt mediteren. Altijd een indrukwekkend moment in de kapel, waar je aan de ene kant het verkeer op de provinciale weg hoort voort razen en aan de andere kant, bij de Hollandsche IJssel, de vogels hoort fluiten. Daarna volgt er een ontvangst in de refter met koffie, waarbij we in gesprek kunnen gaan met elkaar. Vervolgens staat er een rondleiding gepland die eindigt om 21.30 uur. In verband met het ontvangst en een limiet aan het aantal deelnemers is opgave nodig bij ds Versloot of kun je intekenen in de hal van de kerk. Wellicht is het ook mogelijk onderling al afspraken te maken over meerijden ed. Welkom, gun jezelf deze avond: het is een unieke ervaring!

Ds Erick Versloot [erickversloot@hotmail.com](mailto:erickversloot@hotmail.com) – 0348-434955

## ONTDEK DE SCHAT IN KINDERBIJBELS

In samenwerking met de scholen op de dorp, de commissie vorming en toerusting, het Nederlands Bijbelgenootschap en ondergetekende komt Wilma van der Veen op maandag 18 april van 19.30 uur tot 21.45 uur op de PWA school in Waarder een avond verzorgen rondom kinderbijbels. Na een verrassende inleiding tijdens het eerste uur over kinderbijbels

(bijvoorbeeld: wat is er veel inleg ipv uitleg en wat zijn ze gekleurd door de schrijver – we zullen het ontdekken aan de hand van voorbeelden), volgt na de pauze een inspirerende uiteenzetting over de Samenleesbijbel die vorig jaar verscheen.



We lezen de Bijbel vaak als een boek dat dicht bij ons eigen leven staat. Als een boek dat ook over onszelf gaat. Dan is het prachtig als de taal ook dicht bij onszelf staat en als de vertaling helpt om de kloof tussen vroeger en nu te overbruggen. Want pas dan heb je als lezer het gevoel dat je het ook echt begrijpt. De Bijbel in Gewone Taal maakt van lezen een ontmoeting: een ontmoeting met bijbelse personen, met bijzondere verhalen, en met teksten die je bijblijven.

Wilma van de Veen van het Nederlands Bijbelgenootschap neemt ons mee in de wereld van de Bijbel in Gewone Taal. Informatie wordt afgewisseld met film, quizelementen en nog meer. En u mag zelf ook aan de slag als vertaler!

**Van harte welkom in de PWA- school op maandagavond 18 april van 19.30 uur – 21.45 uur.**

Ds Erick Versloot

## 'S ZONDAGS GA IK NAAR DE KERK...

En dat kan in de Waarderse kerken zelfs tweemaal per zondag! Op zondagmorgen is de kerk goed vol, het is fijn om te merken dat velen er warm voor lopen. Dat doet al iets met je voordat de kerkdienst begonnen is!

's Avonds is er een wat meer select gezelschap. De rust, de eenvoud, het spreekt die kerkgangers aan. Het is de kerkenraad niet ontgaan dat de de kerkgang er 's avonds bij steeds meer mensen inschiet. We kennen de landelijke tendens, de vele mogelijke andere invullingen van onze vrije zondag.



Afgelopen najaar hebben we tijdens een gezamenlijk huisbezoek gesproken over de avonddienst en velen van de trouwe bezoekers waren daarbij aanwezig. Hun stem acht de kerkenraad doorslaggevend: zij maken gebruik van de mogelijkheid om een tweede keer naar de kerk te gaan. Dat is overigens een aloude en goede gewoonte: al in de tempel werd duizenden jaren geleden een ochtend- en een avondoffer gebracht.

Nu komen ons reacties ter ore van mensen die de avonddienst bezoeken die soms triest thuiskomen vanwege het kleine getal mensen. Ze missen anderen.

Want je haalt in een kerkdienst niet alleen iets, je brengt er dus ook iets, zo blijkt nadrukkelijk.

Daarom een hartelijke uitnodiging om 's avonds (weer) eens aan te schuiven en mee te vieren. Even op verhaal komen voordat een jachtige week begint. Je dank uiten, het geloof innen, geloofsgenoten ontmoeten, maar ook verstilling, bezinning, inspiratie, troost, mooie muziek, heerlijke liederen, je kunt het er allemaal vinden.

En als je komt – vanuit de aanwezigen het verzoek om dan dicht(er)bij elkaar te gaan zitten, rondom het middenpad. We zijn immers geen 'gemeente-van-los-zand', maar een gemeenschap en dat mogen we 's avonds ook zichtbaar maken.

De kerkenraad houdt zich zeer aanbevolen voor suggesties die de betrokkenheid bij de avonddienst ten goede komen.

Namens de kerkenraad,

Ds. Erick Versloot

## **Kort verslag van de vergadering van de protestantse classis Gouda,**

gehouden op 10 februari 2016 te Waddinxveen.

De presentielijst is getekend door 50 afgevaardigden. Van 12 gemeenten was geen afgevaardigde aanwezig.

De preses heet alle aanwezigen hartelijk welkom; Psalm 116: 9 en 10 worden gezongen en de heer Broer gaat, na het lezen van gedeelten uit Hebrreeën 7 en 9 en een korte meditatie voor in gebed.

Alle leden van het (breed) moderamen worden zonder stemming herbenoemd.

### **Zakelijke punten**

Mededelingen BM: Het Reformatiejaar breekt aan. Op de website van de classis is meer te lezen over de plannen van de PKN om hier aandacht aan te geven. Er zal afstemming zijn met Refo500. Beroep mevrouw Lok. Zij vraagt onze classis, haar als predikant te beroepen en met haar een classis-binding aan te gaan. De vergadering besluit met het verzoek in te stemmen en het BM te vragen dit af te wikkelen.

Mevrouw Roosendaal (steunpunt ZW) meldt dat een nieuwsbrief uitkomt met daarin een vervolg van de dag over de middengeneratie. En er komt een regionale dag over "anders vieren". Meer informatie op de website.

Mogelijke onderwerpen voor inleidingen op classisvergaderingen in 2016 staan op de website van de classis.

## **Jaarcijfers 2015**

De heer Algera geeft een korte toelichting op de resultatenrekening. Enkele posten laten een lichte overschrijding zien. Voor het SaGe project is een voorschot-subsidie ontvangen. De bijdrage per gemeente/kerk is € 40,- per fte predikantsplaats. Binnenkort worden hiervoor de nota's verzonden.

## **SaGe, toelichting door mevrouw L. Roosendaal**

Na een enquête onder alle classisgemeenten over wat men nodig heeft van en wat men te bieden heeft aan andere gemeenten is een subsidieaanvraag ingediend en toegekend voor de – kleinere – gemeenten in de Krimpenerwaard. De subsidie is bestemd om mogelijkheden te onderzoeken om samen te werken. Hoe kunnen we onze energie het beste besteden om (kleine) dingen mogelijk te maken.

De presentatie van mevrouw Roosendaal wordt aan alle scriba's toegezonden. Alle gemeenten in de Krimpenerwaard worden uitgenodigd. Het zou fijn zijn, als iedereen hieraan meedoet. Gestart wordt met 2 clusters. Na de drie bijeenkomsten wordt door de deelnemers bepaald of/hoe verder wordt gegaan.

## **Kerk in 2025, toelichting door de heer J.G. Hilgers**

Sinds 1 mei 2004 is de PKN een feit. De eerste visienota's gingen vooral over de inhoud van ons kerk-zijn. In 2014 werd gekozen voor een andere insteek en iets verder vooruitkijken, met vertrouwen in de toekomst, met geloof in God. De uitdaging kerk te zijn in de naam van Christus. De inrichting van de kerk moet lichter met een passende dienstverleningsorganisatie. Er wordt een teruggang in bijdragen verwacht van 20%.

Inmiddels is de nota Kerk in 2025 verschenen, waarover in de komende Synodevergadering beslissingen worden genomen. En die gaan over de hele protestantse kerk, de classis en de plaatselijke gemeenten, de mobiliteit van predikanten, de visitatie en solidariteit. Dat raakt ons allemaal, vandaar dat we hier nu al

goed naar moeten kijken. Wat is nodig om met 20% minder in stand te houden wat we belangrijk vinden.

Deel II: het instituut kerk. Veranderingen worden voorgesteld t.a.v.

- Relatie wijkkerkenraad en algemene kerkenraad.
- De tussenlaag, de classis. Er zijn er nu 74, met 1800 gemeenten in het land. Dat moeten er 12 worden, dus 150 gemeenten per classis (onze classis telt er 43). De classis wordt een bestuurlijk orgaan, voor bezinning op het kerk-zijn komen regionale bijeenkomsten.
- De visitatie gebeurt niet meer om de 5 jaar, maar met een aantal gemeenten tegelijk bij een visitator.
- Toezicht komt in handen van een predikant, die voor 8 jaar wordt aangesteld. Dezelfde termijn die voor alle predikanten gaat gelden. Na maximaal 12 jaar in een gemeente moet een predikant vertrekken.

Het is zorgelijk dat de ondersteuning door gemeenteadviseurs minder wordt, juist als de lokale verbanden losser worden. De plaatselijke kerken moeten die ondersteuning zelf gaan opbrengen.

De nota staat op de website. Iedere gemeente zou eens na moeten gaan, hoe het zit als de financiën met 20% afnemen en of er genoeg jongeren te vinden zijn die het werk voortzetten.

Het is mogelijk dat een extra classis-bijeenkomst nodig is over dit onderwerp als we moeten considereren.

De powerpoint presentatie wordt aan de scriba's toegestuurd.

Na het gezamenlijk zingen van Gezang 208 (herv. bundel '38) eindigt de heer Bax met gebed.



# College van Kerkrentmeesters

## **Werkgroep Beeld en Geluid**

Eind vorig jaar is een werkgroep Beeld en Geluid ontstaan. Het doel is om de kwaliteit van beeld en geluid voor de kerk te verbeteren en te onderzoeken.

Voor deze deskundigheid zijn de volgende personen benaderd en bereid gevonden: Dennis Kasius, Jaco Hagoort, Matthijs Kooi, Aart van Drie, Herman de Koning, Frank van Duuren en Nico Groot namens CvK.

De bedoeling is om 1x per kwartaal bij elkaar te komen.

Enkele verbeter punten zijn gelijk al tot stand gekomen, t.w. een professionele draadloze microfoon en een nieuwe computer.

Voor vragen, opmerkingen, suggesties, hiervoor kunt u terecht bij Nico Groot.

## **Werkgroep besteding legaten, e.d.**

Er is een werkgroep voor de besteding van de legaten, e.d. in ontwikkeling.

Het doel is om een nuttige besteding van de legaten, e.d. te vinden voor verfraaiing, verbetering van het kerkgebouw.

## **Kerkbalans 2016**

Het totaal van de toegezegde bijdragen is het mooie bedrag van € 102.000,00. Dit is conform de begroting voor 2016.

College van Kerkrentmeesters wil iedereen bedanken en vooral de kerkbalanslopers voor hun inzet bij de actie Kerkbalans 2016.

## **Bestedingen en ontwikkelingen.**

Er is in de consistoriekamer een nieuw kopieer apparaat geplaatst.

Er is een nieuwe professionele draadloze microfoon voor de dominee aangeschaft.

Er is een nieuwe computer geplaatst voor het "beamteam".  
Er zijn nieuwe "thermostaten" in de diverse ruimten van de Schouw geplaatst.

Deurdranger van de kerkzaal deur is verbeterd, deur kan nu helemaal open staan in de gang van de Schouw.

In ontwikkeling:

- nieuwe vluchtwegaanduidingen in de kerkzaal.
- een buitenlamp bij de entree deur van de fietsenstalling.
- nieuwe sluitingen op entree deuren van de kerk.
- nieuwe sluiting op de deur fietsenstalling.
- bestrating kerken pad herstellen.
- verfraaiing en verbetering van het kerkgebouw(werkgroep)

### **Kosters, Beheerder, Schoonmakers**

Er zijn evaluatie gesprekken geweest met de kosters, beheerder en schoonmakers.

Met de kosters loopt alles naar wens en doen het met veel plezier, ze zien nog wel graag een aanvulling op het kostersteam.

De beheerder(Lenie van Wijngaarden) is ook positief, moest in het begin wel even wennen aan deze nieuwe functie.

De schoonmakers zijn ook positief zien ook nog graag uitbreiding van het team.

Er is afscheid genomen van Ria van Esschoten, hiervoor hebben we welkom geheten aan de heren Jan Neuteboom en Arie Boerefijn.

### **Begravenissen**

Voor begravenissen heeft Atie van Drie te kennen gegeven om dit nog voor onbepaalde tijd te willen doen.

Ze blijft voor de begrafenisondernemers het eerste aanspreekpunt, bij afwezigheid, zal de beheerder(Lenie van Wijngaarden) het aanspreekpunt zijn.

De begravenissen zullen in nauw overleg met de kosters en beheerder worden geregeld.

## **Kerkelijke “gebruikers” van diverse ruimten**

Doordat we met vrijwillige schoonmakers werken en op wisselende dagen wordt schoon gemaakt, verzoeken we u/jullie om bij ‘verlaten’ de gebruikte ruimte schoon achter te laten, kijk ook even naar de toiletten.

## **Gemeenteavond op woensdag 13 april 2016**

Bent u ook zo nieuwsgierig naar de resultaten over het jaar 2015 komt u dan naar de komende gemeenteavond op woensdag 13 april 2016. Misschien kunnen we dan al presentaties geven over de verfraaiingen en verbeteringen van ons kerkgebouw.

# PASENPUZZEL

Woordzoeker

Puzzelcode: 0775



A W A B M E O S M D E N C S S M E A H  
N E I N A M S A T T A E O T O O N M D  
L E X E T D U B A D U R R R D L M B R  
F O L E K R A N M A I O S O A U A O A  
O N I L I L R D S A S Z I M B K D N B  
R A T T I E S S I O L A C B R K O T I  
M R I O T T A A D N S E A O A E E C Z  
O U H M K N N O R I I D D L B N R E N  
S B A A D I H A C D N R A I E E A Y A  
A A T L R R N I B A I D T R V I N L Z  
Z A R T A C L A L M U N I F T E G O G  
A D N A B I A K W M E F I G L A N N O  
B O R N E O L B R A E O O E R O M I T  
U F R O C A C E L E B E S A I N R U O  
I J D I F A B U C E R K E S O B M O L E S  
G R O E N L A N D E T H O L E N I E S  
H E B R I D E N E A Z I B I A V A J N

#### 4 Letters

BALI  
CUBA  
ELBA  
JAVA  
NIAS

#### 5 Letters

AMBON  
ARUBA  
BANDA  
CORFU  
FIDJI  
IBIZA  
MALTA

TEXEL  
TIMOR

#### 6 Letters

AZOREN  
BORNEO  
CEYLON  
FLORES  
GOEREE  
LOMBOK  
NASSAU  
RHODOS  
SOEMBA  
TAHITI  
THOLEN

#### 7 Letters

BERMUDA  
CELEBES  
CORSICA  
FORMOSA  
MADOERA  
OKINAWA  
SICILIE  
SUMATRA  
TERNATE

#### 8 Letters

ALCATRAZ  
ANTILLEN  
BARBADOS

#### FALKLAND

HEBRIDEN  
MOLUKKEN  
SARDINIE  
SOEMBAWA  
TASMANIE  
TENERIFE  
TRINIDAD  
ZANZIBAR

#### 9 Letters

GROENLAND  
MALEDIVEN  
MAURITIUS  
STROMBOLI

PuzzelFan.nl, dé GRATIS puzzelsite van Nederland © LOOK@TBV

ragina

20

<b>Datum</b>	<b>Rooster oppasdienst 2016-2</b>
6-3-2016	Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en Corine de Wit
13-6-2016	Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
20-3-2016	Britt Bloemheuvel, Sonja en Annelise Seeleman
27-3-2016	Wil Kastelein en Tiny Schouten
3-4-2016	Mirthe Griffioen, Els Soeters en Ilse Schakel
10-4-2016	Marine Valkenburg en Jolanda Kooiman
17-4-2016	Mirjam van Blotenburg en Jenny van Blotenburg
24-4-2016	Alinda Kooistra, Sonja en Leon Seeleman
1-5-2016	Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en Corine de Wit
5-5-2016	Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal <b>( Hemelvaartdag )</b>
8-5-2016	Britt Bloemheuvel, Sonja en Annelise Seeleman
15-5-2016	Wil Kastelein en Tiny Schouten
22-5-2016	Mirthe Griffioen, Els Soeters en Ilse Schakel
29-5-2016	Marine Valkenburg en Jolanda Kooiman
5-6-2016	Mirjam van Blotenburg en Jenny van Blotenburg
12-6-2016	Alinda Kooistra, Sonja en Leon Seeleman
19-6-2016	Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en Corine de Wit
26-6-2016	Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
3-7-2016	Britt Bloemheuvel, Sonja en Annelise Seeleman
10-7-2016	Wil Kastelein en Tiny Schouten
17-7-2016	Mirthe Griffioen, Els Soeters en Ilse Schakel
24-7-2016	Marine Valkenburg en Jolanda Kooiman
31-7-2016	Mirjam van Blotenburg en Jenny van Blotenburg
7-8-2016	Alinda Kooistra, Sonja en Leon Seeleman
14-8-2016	Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en Corine de Wit
21-8-2016	Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
28-8-2016	Britt Bloemheuvel, Sonja en Annelise Seeleman
4-9-2016	Wil Kastelein en Tiny Schouten

**Mocht je een keer niet kunnen oppassen**

**Probeer dan eerst met en ander te ruilen ,**

**lukt dat niet bel mij dan.**

**En als u of jullie denken het lijkt mij wel leuk om te helpen**

**bij de oppas, dan hoor ik dat graag**

**Met vriendelijke groet Wil Kastelein - tel: 502021**

Pagina

21

# Uitnodiging vanuit onze partner- gemeente Oraniënbaum om o.a. Oranjefeest in O'baum mee te maken

Onze partnergemeente uit Oraniënbaum heeft iedereen uit Waarder/Driebruggen en Nieuwerbrug **hartelijk** uitgenodigd om in het weekeinde van 27-29 mei naar Oraniënbaum te komen. In deze week wordt in Oraniënbaum ook het **Oranjefeest** gehouden, waar we een gedeelte van kunnen meemaken. Op de heenreis willen we een tussenstop maken in het stadje Bodenwerder ( de geboorteplaats van de baron van Münchhausen ). Het kasteel van Doornroosje ligt ook vlakbij het stadje. Na de aankomst en zeker weer hartelijke ontvangst in Oraniënbaum gaan we naar de gastgezinnen of voor wie dat wensen naar het hotel. Op zaterdag is het de bedoeling, dat we gedeelte van het Oranjefeest meemaken. In het Oranjefeest draait het vooral om de Nederlandse wortels van de stad Oraniënbaum. Verder is het plan om zaterdag de Bachstad Köthen te bezoeken met daarbij o.a. een rondleiding door de koffiebranderij. Zondags is er dan de gezamenlijke kerkdienst in de Stadskerk van Oraniënbaum. Onze partnergemeente wil ons allen ook dit maal weer graag ontvangen.

Hebt u belangstelling om mee te gaan of hebt u nadere vragen neemt u dan contact op met :

Jetty Bazuin, Pr. Margrietstraat 7, tel. 501346, e-mail :  
jetty.bazuin@gmail.com

## Concert vader en zoon Mans

IN DE OPSTANDINGSKERK IN WOERDEN

Op vrijdag 1 april 2016 geven Martin en Jos Mans een concert in Opstandingskerk in Woerden. Ze brengen een programma met een speciaal thema 'Tussen jou en mij' ten gehore waarin de band tussen vader en zoon wordt benadrukt. Martin bespeelt het orgel en dirigeert de Rotterdamse Vocalgroup VOICE. Jos is zeer begaafd in piano, gitaar en zang en zal deze drie onderdelen laten horen. Martin en Jos hebben een aantal eigen arrangementen voor hun gezamenlijke project gemaakt. Het instrumentale nummer 'Tussen jou en mij' is door Martin gecomponeerd. VOICE zingt onder andere 'Tears in heaven' naar een arrangement van Jos en tijdens het Halleluja van Cohen vertolkt Jos de solopartij. De luisteraars krijgen een grote variatie aan muziekstijlen geboden waarin psalm 42 een plaats heeft maar ook de Earth Song van Michael Jackson. Zoon en broer Mart (17) verzorgt de presentatie. 'Hoewel we elk een eigen weg in de muziek zijn gegaan vinden we elkaar nu op het podium', zegt Martin Mans.

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, Woerden

Toegang aan de zaal: € 15,=.

Bij reservering en online bestelling: € 12,50. Kinderen t/m 11 jaar € 5,=.

Leden van de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB betalen op vertoon van hun lidmaatschapspas € 11,=.

Reserveren en online bestellen: [www.martinmans.nl](http://www.martinmans.nl) of t. 06-25391903

Kaarten in de voorverkoop ook verkrijgbaar bij Boekhandel De Hoeksteen, Havenstraat 17, Woerden.

# Promising Voices Paaszang



## Gratis kaarten voor Paaszang Promising Voices

Pasen, wat betekent het voor u en mij? Op Stille Zaterdag neemt Interkerkelijk koor Promising Voices u graag aan de hand van prachtige liederen mee door het mooie maar ook heftige verhaal. Het veelzijdige repertoire (variërend van Bach tot Casting Crowns) wordt met elkaar verbonden door een verteller (Erwin de Vos). De solo's worden gezongen door Lucas Kramer en er is samenzang. Alles onder leiding van Leon van Veen en begeleid door een orkest.

Er zijn twee uitvoeringen, om 16:00 uur en om 19:30 uur.

## Gratis kaarten te reserveren via de website: [zingenindekerk.nl](http://zingenindekerk.nl)

Graag tot ziens!

Interkerkelijk koor Promising Voices, [www.promisingvoices.nl](http://www.promisingvoices.nl)



### Zet eens een stap naar een ander

Zonder schooluniform mag je in Malawi niet naar school. Cathy, een kledingontwerpster, zorgt ervoor dat schooluniformen breder toegankelijk worden voor meisjes in Malawi. Met behulp van een microkrediet kon ze haar atelier verder uitbreiden en professionaliseren. Zo bouwt Cathy niet alleen aan haar eigen toekomst maar ook aan de toekomst van veel meisjes in Malawi.



En zo bouwt Oikocredit aan de toekomst van mensen in ontwikkelings-landen. Mensen in eigen land een bestaan laten opbouwen, mensen die er anders niet bij horen, mensen die 's

morgens niet weten of er 's avonds een beetje rijst op tafel komt. Als dat werk dan ook nog bijdraagt aan de gemeenschap, dan zijn dat twee vliegen in één klap. Mensen die een bestaan hebben in eigen land zullen geen economische vluchtelingen worden. Daar zit perspectief en toekomst in! Het is ook voor een zachte prijs: een lening die na terugbetaling weer beschikbaar komt voor anderen.

Zie voor de mogelijkheid om te investeren in Oikocredit op **[www.oikocredit.nl](http://www.oikocredit.nl)** of neemt u contact op met :  
Albert de Boer, Kastanjelaan 32, Driebruggen, tel. 502873,  
e-mail : [a.enj.j.deboer-meijer@kpnmail.nl](mailto:a.enj.j.deboer-meijer@kpnmail.nl)



## Jordanië, Actief en cultureel

13-daagse groepsreis

**30 september t/m 12 oktober 2016.**

Na onze onvergetelijke reis in 2015 gaan we dit jaar wederom naar Jordanië.

Tijdens deze reis maken we prachtige wandelingen in de mooiste natuurgebieden van dit land.

We wandelen in de spectaculaire kloof van *Wadi Dana* en lopen naar de kopermijnen van *Feynan* waar we overnachten in een Eco Lodge.



Drijven in de Dode Zee en zwemmen in de warmwaterbronnen zult u als uniek ervaren. Natuurlijk zullen we plaatsen bezoeken die u gezien moet hebben wanneer u door Jordanië reist, zoals de oude Nabatiese stad *Petra* (die we uitgebreid gaan ontdekken) en de Vallei van de Maan: de woestijn van *Wadi Rum*, waar we een 4 uur durende jeeptocht maken.

Na een overnachting bij de bedoeïenen wachten we, tijdens een kamelenrit, tot de zon opkomt. Natuurlijk gaan we in dit Heilige Land ook naar de berg Nebo waar Mozes eens stond, en naar de doopplek in de rivier de Jordaan. Enz. enz.

***Ik nodig u van harte uit om met mij het indrukwekkende en***

***gastvrije Jordanië te ontdekken.***

Begeleiding: Annie Doornink( [aw.doornink@hetnet.nl](mailto:aw.doornink@hetnet.nl)) Tel.: 0348-565743 of: [www.makorreizen.nl](http://www.makorreizen.nl)

## Kerkdiensten

9-mrt-16	19.30 uur	Biddag gewas en arbeid Ds. D.J. Versloot	Woerden
13-mrt-16	9.30 uur	Mw. N. Dijkstra Algra	Houten
13-mrt-16	18.30 uur	Ds. A. Robbertsen	H.I. Ambacht
20-mrt-16	9.30 uur	Palmzondag Ds. D.J. Versloot	Woerden
20-mrt-16	18.30 uur	Zangdienst Ds. D.J. Versloot	Woerden
24-mrt-16	19.30 uur	Witte donderdag Ds. D.J. Versloot viering avond	Woerden
25-mrt-16	19.30 uur	Goede Vrijdag Ds. D.J. Versloot	Woerden
26-mrt-16	<b>21.30 uur</b>	Stille zaterdag Paaswake Ds. D.J. Versloot	Woerden
27-mrt-16	9.30 uur	Eerste Paasdag Ds. D.J. Versloot	Woerden
3-apr-16	9.30 uur	Ds. A.P. de Graaf	Lieren
3-apr-16	18.30 uur	Zangdienst Ds. D.J. Versloot	Woerden
10-apr-16	9.30 uur	Ds. D.J. Versloot Scholendienst	Woerden
10-apr-16	18.30 uur	Ds. P.H. Zaadstra	Kockengen
17-apr-16	9.30 uur	Ds. J. van Zelderen	Ouderkerk a/d Amste
17-apr-16	18.30 uur	Ds. F. van Dijke	Woerden
24-apr-16	9.30 uur	Avondmaal Ds. D.J. Versloot	Woerden
24-apr-16	18.30 uur	Avondmaal Ds. D.J. Versloot	Woerden
1-mei-16	9.30 uur	Ds. P.C. Koster	Spijkenisse
1-mei-16	18.30 uur	Zangdienst Ds. D.J. Versloot	Woerden
5-mei-16	9.30 uur	Hemelvaartsdag Ds. D.J. Versloot	Woerden
8-mei-16	9.30 uur	Ds. M.J. Zandbergen	Waddinxveen
8-mei-16	18.30 uur	Ds. Alphen -Keijzer	Haastrecht
15-mei-16	9.30 uur	Pinksteren Ds. D.J. Versloot	Woerden
15-mei-16	18.30 uur	Ds. W. de Bruin	Stolwijk
22-mei-16	9.30 uur	Ds. D.J. Versloot	Woerden
22-mei-16	18.30 uur	Ds. J.A.A. van der Nagel-Meter	Linschoten